

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

(PHẦN 2)

CƠ CẤU ĐIỀU HỢP và NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HỆ THỐNG LIÊN ĐOÀN

1. LIÊN ĐOÀN:	5
1.1.1. Tổ chức và sinh hoạt	5
1.1.2. Tên Liên Đoàn	6
1.1.3. Khăn Quàng Liên Đoàn	7
1.1.4. Huy Hiệu Liên Đoàn	7
1.1.5. Cờ Liên Đoàn	7
1.1.6. Lễ Bàn giao	7
1.1.6.1. Liên Đoàn	7
1.1.6.2. Đơn vị	8
2. NGÀNH ẤU:	8
2A- SÓI:	8
2A1- Lời Hứa và Luật	8
2A2- Tổ chức	8
2A2a- Đàn	9
2A2b- Ban Huynh Trưởng	9
2A2c- Hội đồng Sói Già	9
2A2d- Hội đồng Akéla	9
2A2e- Hội đồng Danh Dự	10
2A2f- Huy hiệu	10
2A3- Gậy Biểu tượng – Cờ:	10
2A3a- Gậy biểu tượng	11
2A3b- Cờ	11
2A4- Nghi thức:	11
2A4a- Thủ hiệu	11
2A4b- Tập họp và hiệu lệnh	12
2A4c- Vòng hội đồng	13
2A4d- Vòng thao diễn	13
2A4e- Lễ nhập bầy	13
2A4f- Tiếng Rống Lớn	16
2A4g- Lễ gắn 1 sao	17

2A4h- Lễ gắn 2 sao	17
2A4i- Tiến Sói lên đoàn	18
2B- CHIM NON:	18
2B1- Mục Đích và Phương Pháp	19
2B2- Lời Hứa - Luật – Châm Ngôn – Huy Hiệu	19
2B3- Đăng thứ	19
2B3.a- Mỏ mềm	19
2B3.b- Mỏ cứng	19
2B3.c- Cánh cứng	19
2B4- Tổ chức:	21
2B4.a- Đàn	21
2B4.b- Ban Huynh Trưởng	21
2B5- Huy hiệu	21
2B6- Chuyên hiệu	22
2B7- Hiệu lệnh	22
2B8- Thủ hiệu	22
2B9- Gậy biểu tượng - Cờ	22
2B9.a- Gậy biểu tượng	22
2B9.b- Cờ bày	23
2B10- Y phục – Khăn quàng	23
2B11- Nghi Thức:	23
2B11.a- Tiếng hát chung	23
2B11.b- Lễ nhập bầy (Tuyên Hứa)	24
2B11.c- Tiến Chim Non lên Thiếu Đoàn	26
3. NGÀNH THIẾU	27
3A- THIẾU NAM	27
3A1- Tổ chức	27
3A1.a- Huy hiệu	28
3A1.b- Đoàn	28
3A1.b1- Hội Đồng Huynh Trưởng	28
3A1.b2- Cờ Đoàn	28
3A1.b3- Hội Đồng Đoàn	28
3A1.b4- Đội Kiểu Mẫu	29
3A1.b5- Lễ Phong Nhậm Đội Trưởng	29
3A1.b6- Chương Trình Đăng Thứ và Chuyên Hiệu	30
3A1.b7- Huấn Luyện	30

3A1.b8- Sinh Hoạt	30
3A1.b9- Khăn Quàng	30
3A1.c- Đội:	30
3A1.c1- Tên Đội	30
3A1.c2- Châm Ngôn (tiếng reo)	30
3A1.c3- Cán Cờ Đội	30
3A1.c4- Cờ và Biểu Tượng	30
3A1.c5- Cách Thức Làm Cờ Đội	32
3A1.c6- Tua Vai	32
3A1.d- Lễ Tuyên Hứa	32
3A1.e- Lễ Tiễn Thiểu Lên Thanh Đoàn	35
3B- THIẾU NỮ:	36
3B1- Tổ chức	36
(Giống như của Thiếu Nam)	36
3B1a- Huy hiệu	36
3B1c- Cờ Đoàn	36
(còn lại những phần khác giống như Thiếu nam)	
4. NGÀNH THANH	37
4A- Đặc tính	37
4B- Mục tiêu và phương hướng	37
4B.1- Châm ngôn của ngành Thanh	38
4B.2 –Huy hiệu của ngành Thanh	38
4C-Tổ Chức.	38
4C1- Thanh Đoàn.	38
4C1.a- Hội đồng Thanh Đoàn.	38
4C1.b- Tên của Thanh Đoàn.	39
4C1.c- Châm ngôn của Thanh Đoàn.	39
4C1.d- Cờ của Thanh Đoàn.	39
4C1.f- Phương thức sinh hoạt.	39
4C1.g- Đẳng cấp.	39
4C2- Tuần.	39
4C2.a- Tổ chức.	39
4C2.b- Cờ và Châm Ngôn.	39
4D- Khăn Quàng	40
4E- Nghi Thức và Tập Tục	40
5. NGÀNH TRẮNG:	40

5A- Đặc Tính	40
5B- Mục tiêu	40
5C- Tổ Chức	43
5C1- Tráng Đoàn	43
5C1.a- Toán Lãnh Đạo Trong Tráng Đoàn	44
5C1.b- Hội Đồng Tráng Đoàn	44
5C1.c- Tên của Tráng Đoàn và Toán	45
5C1.d- Châm ngôn của Tráng Đoàn và Toán	45
5C1.e- Xưởng trong Tráng Đoàn	45
5C1.f- Huy hiệu Ngành Tráng	45
5C1.g- Khăn quàng Tráng Đoàn	46
5C1.h- Cờ của Tráng Đoàn	46
5C2- Toán:	47
5C2.a- Tổ chức	47
5C2.b- Cờ của Toán	47
5D- Đăng cấp Tráng sinh	48
5D1- Dự Tráng	48
5D2- Tân Tráng	48
5D3- Thuần Tráng	48
5E- Các giai đoạn hướng dẫn kỹ năng HĐ	48
5A1- Giai Đoạn 1	48
5A2- Giai Đoạn 2	49
5A3- Giai Đoạn 3	49
5F- Qui Ước tu thân	49
5G- Lễ Dặm Đường.	50
5H- Lễ Lên Đường.	50

PHẦN 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC và NGUYÊN TẮC SINH HOẠT

HỆ THỐNG LIÊN ĐOÀN

1. LIÊN ĐOÀN:

- ❖ Liên Đoàn là một tổ chức độc lập về pháp lý và tài chính.
- ❖ Liên Đoàn là một thành viên chính thức trong Ban Đại Diện của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ).
- ❖ Là một tập hợp của nhiều đơn vị mang tính độc lập về pháp lý đối với Hội Hướng Đạo (HĐ) bản địa cùng nhau sinh hoạt trong một hệ thống, một khuynh hướng và cùng một điều kiện về sự phát triển của đoàn sinh.
- ❖ Là một cơ cấu then chốt bền vững nhất để đoàn sinh của các đơn vị phát triển tinh thần cũng như Phong Trào Hướng Đạo.
- ❖ Là tiếng nói chính thức để góp phần xây dựng đường lối cũng như sự phát triển của HĐTƯ-HĐVN qua những kỳ họp của HĐTƯ hay Đại Hội Đồng hoặc qua thư đề nghị. Danh xưng của Liên Đoàn:

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

CHI NHÁNH/MIỀN.....

LIÊN ĐOÀN.....

1a- Tổ Chức và Sinh Hoạt:

1a.1- Tổ Chức:

- Một liên đoàn ít nhất phải có 2 đơn vị trở lên có ghi danh sinh hoạt với hội HĐ địa phương.
- Liên Đoàn có 3 mô thức:
 - Chỉ có Nam đoàn sinh
 - Chỉ có Nữ đoàn sinh
 - Có nhiều đơn vị khác hội (Hội Nam HĐ và Hội Nữ HĐ)
- Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của Liên Đoàn với địa phương.
- Có ban Bảo Trợ, ban Cố Vấn hay hội đồng chỉ đạo của Liên Đoàn.
- Có Hội Đồng Huynh Trưởng chung cho các đơn vị.
- Có Hội Phụ Huynh.
- Đi đúng đường lối sinh hoạt của hội Hướng Đạo Quốc Gia mà các đơn vị trực thuộc đang ghi danh để sinh hoạt.

- Có kế hoạch và chủ trương riêng của Liên Đoàn.
- Bổ sung và hướng dẫn thêm đến các đơn vị về giá trị tinh thần HĐ cũng như văn hóa Việt Nam qua Chi Nhánh/Miền trong hệ thống HĐTƯ-HĐVN.

1a.2- Sinh hoạt:

- Các Đơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng là một tập hợp liên kết nhau trong phát triển cũng như trong chương trình sinh hoạt chung của Liên Đoàn.
- Luôn theo sát và thực hiện những kế hoạch và chương trình Sinh hoạt của Chi Nhánh/Miền.

1a.3- Trách nhiệm của Liên Đoàn Trưởng:

1a.3a- Với Chi Nhánh/Miền và HĐTƯ:

- Thành viên chánh thức của HĐTƯ qua Chi Nhánh/Miền.
- Bầu Đại Diện Chi Nhánh/Miền.
- Bầu Chủ Tịch HĐTƯ.
- Bầu Kiểm Soát Viên Tài Chánh.
- Bầu ban tổ chức và chọn nơi tổ chức trại họp bạn Thăng Tiến.
- Đóng góp kế hoạch để phát triển Phong trào HĐ trong Chi nhánh/Miền cũng như HĐTƯ.
- Liên kết với những Liên Đoàn bạn trong sinh hoạt để phát triển Phong trào.

1a.3b- Với Cộng Đồng Địa phương:

- Liên kết với các hội đoàn bạn (ngoài các đơn vị HĐ) để phát triển tinh thần và văn hóa Việt Nam trong tinh thần Hướng Đạo.
- Tạo điều kiện (có thể được) để giới thiệu phong trào HĐ đến với Cộng đồng.
- Luôn luôn tham khảo với Chi Nhánh/Miền để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp nhân hay tinh thần HĐ trong Liên Đoàn.

1a.3c- Với Liên Đoàn:

- Chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn về sự điều hành và phát triển phong trào HĐ.
- Thông hiểu nguyên lý và phương pháp của phong trào Hướng Đạo.
- Duy trì và thực hiện văn hóa và truyền thống tinh thần Hướng Đạo Việt Nam qua đường lối và chủ trương của HĐTƯ-HĐVN.
- Phổ biến đến đơn vị những tin tức, tài liệu, sách báo liên quan đến HĐ từ Chi Nhánh/Miền, Hội HĐ bản địa...
- Đề nghị khen thưởng những thành viên trong Liên Đoàn về cho Chi Nhánh/Miền.
- Theo dõi sự phát triển của Đoàn Sinh, Trưởng, phụ huynh và đề nghị theo học các khóa huấn luyện và bổ túc của hội HĐ bản địa cũng như của HĐTƯ-HĐVN.
- Tổng kết và báo cáo hàng năm theo định kỳ của Chi nhánh/Miền về sự phát triển cũng như ghi danh của Liên Đoàn.

1b- Tên Liên Đoàn – Đơn vị:

Để đoàn sinh nhớ về cội nguồn, duy trì tinh thần dân tộc, yêu quê hương tổ quốc và tri ân những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ, xây dựng, tạo nên những trang sử hào hùng làm rạng rỡ giống nòi, tên của Liên Đoàn và các đơn vị nên cố gắng đặt theo tên những danh nhân, anh hùng hoặc tên của những địa danh đáng nhớ của dân tộc Việt Nam và nên đặt trong cùng một bối cảnh lịch sử liên quan với nhau.

1c- Khăn quàng Liên Đoàn:

Tùy theo sự thiết kế kiểu mẫu của Liên Đoàn để có ý nghĩa và thích nghi với sinh hoạt của phong trào.

1d- Huy hiệu (logo) của Liên Đoàn:

Tùy theo sự thiết kế sao cho có ý nghĩa với tên của Liên Đoàn và phong trào Hướng Đạo, huy hiệu Liên Đoàn được đính bên cánh tay áo phải.

1e- Cờ Liên Đoàn:

a) Cờ Liên Đoàn: Mẫu 3 ft x 5 ft (0.9 m x 1.5 m) màu xanh (Thiếu) (2 mặt giống nhau)

- Phía trên hàng chữ: "HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM" mẫu chữ "Helvetica", màu vàng, sắp theo hình cong cân đối.
- Ở giữa huy hiệu của HĐTƯ-HĐVN màu đỏ.
- Phía dưới tên của Liên Đoàn và Tên địa phương nơi sinh hoạt, màu chữ "Time Roman Bold", màu vàng.



1f- Lễ Bàn Giao:

1f1- Liên Đoàn:

Tùy theo tình hình sinh hoạt của mỗi liên đoàn, có thể dựa vào cách thức tổ chức của HĐTƯ. (Sau khi đã chọn được LĐ Trường mới để thay thế LĐ Trường cũ).

- Ban cố vấn Liên Đoàn hay Liên Đoàn Trường mãn nhiệm kỳ có trách nhiệm phải tổ chức lễ bàn giao này.
- Thành phần tham dự: Các Tr. Cố Vấn, Các Đơn Vị Trường, các đại diện hội phụ huynh của Liên Đoàn.

- Thư ký, Thủ quỹ của Liên Đoàn.
(Những lời vấn đáp giữa Tr. Cố Vấn và Tr. nhận trách nhiệm tùy thuộc vào sự linh hoạt của mỗi liên đoàn, miễn sao đầy đủ ý nghĩa, đúng với tinh thần Hướng Đạo và tạo niềm tin đến với các đơn vị).
- Liên Đoàn Trưởng (cũ): Tổng kết sinh hoạt (trong nhiệm kỳ mình trách nhiệm).
- Báo về cho Miền/Chi nhánh và HĐTƯ để lưu trữ và phổ biến.

1f2- Đơn vị (Ấu-Thiếu-Thanh-Tráng):

a) Tương tự như của Liên Đoàn.

Tóm lại trong việc bàn giao hay nhậm chức, phải cố gắng thực hiện trong tinh thần Hướng Đạo, cũng như sự phát triển của phong trào, cho nên:

*** Khi bàn giao:**

- Tài chánh phải rõ ràng.
- Số lượng đơn vị, đoàn sinh.
- Những công việc chưa và đang thực hiện.
- Hướng phát triển trong tương lai.

*** Khi tuyển chọn:**

- Phải có thời gian để chuẩn bị, tìm hiểu, nhận xét.
- Tinh thần Hướng Đạo và sự phát triển phong trào.
- Trình bày rõ ràng vai trò trách nhiệm.
- Hoà nhã, dân chủ, hợp tình hợp lý.
- Rõ ràng, công khai (kín hoặc biểu quyết).

*** Khi tuyên thệ nhậm chức:**

- Tổ chức đơn giản, nghiêm trang.
- Tạo được nhiều cảm giác, ý nghĩa sâu sắc.
- Nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm.

2. NGÀNH ẤU

2A – SÓI:

Căn bản của Ngành Ấu nam (Sói) dựa vào quyển truyện “The Jungle Book” của đại văn hào người Anh “Rudyard Kipling”, do đó mọi tổ chức cũng như nhân sự đều mang tính rừng xanh để sinh hoạt. Tối đa 24 sói trong một Bầy.

2A1- LỜI HỨA và LUẬT:

2A1a- Lời hứa của Sói con:

Em hứa gắng sức làm bốn phận:

- ❖ Với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia em.
- ❖ Hiếu thảo với cha mẹ.
- ❖ Tuân theo luật sói con và mỗi ngày làm vui lòng một người.

2A1b- Luật của sói con:

- ❖ Sói con nghe lời sói già.
- ❖ Sói con không nghe mình.
- ❖ Sói con gắng sức

2A1c-Cách ngôn Rừng

- ❖ Sói con nghĩ đến người khác trước.
- ❖ Sói con mở mắt, vểnh tai.
- ❖ Sói con sạch sẽ.
- ❖ Sói con thật thà.
- ❖ Sói con vui vẻ.

2A2- TỔ CHỨC:

Chương trình sinh hoạt của đơn vị Ấu luôn theo sát quy chế của hội Hướng Đạo địa phương, ngoài ra, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, ta có thể bổ túc những sinh hoạt có tính truyền thống văn hóa Việt Nam.

2A2a- Đàn:

- Một bày (đơn vị) không quá 4 đàn theo thứ tự: Trắng, Xám, Đen, Nâu (đầu đàn nhất luôn luôn là đầu đàn Trắng).

- Các sói trong đàn mang tam giác màu của đàn mình (tam giác đều cạnh 5cm, góc phía dưới) trên cánh tay áo bên trái.

- Đàn không có châm ngôn riêng mà dùng chung “Zau” khi được gọi.

2A2b- Ban Huynh Trưởng:

- Một bày đầy đủ phải có 1 Bầy Trưởng và các Bầy Phó phụ giúp và được phân chia trách nhiệm:
- Bầy Trưởng: (hướng dẫn chung) gọi là AKELA (Sói già)
- Bầy Phó: (Luật rừng) gọi là BALOO (Gấu)
- Bầy Phó: (đi săn, làm hang) gọi là BAGHEERA (Báo)
- Bầy Phó: (hát múa, trò chơi) gọi là CHIL (Hoàng Oanh)
- Bầy Phó: (truyền tin, chuyên môn) gọi là KAA (Trăn)

2A2c- Hội Đồng Sói già:

Gồm có: Bầy Trưởng, Bầy Phó, Huấn Luyện Viên, Đầu Đàn và Thứ Đàn.

Là hội đồng quản trị Bầy như:

- Hoạch định chương trình sinh hoạt.
- Kỹ thuật chuyên môn HĐ, sổ sách hành chánh.
- Giải quyết việc bất thường liên quan đến Bầy.
- Huấn luyện Đầu Đàn và Thứ Đàn.

2A2d- Hội Đồng AKELA:

Gồm có Akela, Baloo, Bagheera, và các Sói già khác trong Bầy.

- Lập chương trình hàng năm.
- Làm kế hoạch cho từng chương trình.

2A2e- Hội Đồng Danh Dự:

Gồm thành phần như Hội Đồng Akela:

- Bảo vệ luật rừng.
- Làm cho các sói luôn luôn gắng sức.
- Bảo vệ uy tín Bầy Trưởng và Đầu Đàn.

2A2f- Huy hiệu:

Là đầu Sói màu đỏ, 2 tai vểnh lên, nhắc bảo Sói con lúc nào cũng vểnh tai lên để nghe lời khuyên bảo của các Trưởng HĐ.



2A2g- Châm ngôn:

Châm ngôn: “GẮNG SỨC”

2A3- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ - TAM GIÁC ĐÀN:

2A3a- Gậy Biểu tượng:

Khi Bầy có Sói 2 sao, Bầy được mang thêm Gậy Biểu tượng. Gậy cao 1.2m (47 inches) trên đầu gậy có hình sói màu trắng.



2A3b- Cờ: (hai mặt khác nhau)

Cờ bày: Hình tam giác cân 45cm x 25cm (17 inch x 10 inch) màu vàng, có tên của bày màu xanh (thiếu) và hình đầu sói màu đỏ, mặt bên kia tên của Liên Đoàn màu xanh (Thiếu).



2A4 - NGHI THỨC:

2A4a- Thủ hiệu để chào:



- Như thủ hiệu của Thiếu. Nhưng đưa lên 2 ngón mà thôi, ngón trỏ và ngón giữa chia xa nhau, như tai Sói.
- Chào thường: Chào lên vành nón (mũ) như Thiếu,
- Chào long trọng: (chào cả 2 tay) chỉ dùng khi thực hiện Tiếng Rống Lớn.
- (Sói chưa mở mắt (mới vào, chưa tuyên hứa) thủ hiệu là 2 ngón tay khép lại – Sói đã mở mắt (đã tuyên hứa) thủ hiệu là 2 ngón tay xoè ra)



2A4b- Tập họp và Hiệu lệnh (Sói):

- Muốn họp các đầu đàn thì gọi: “đầu đàn” hay thối còi... (chữ V (...))
- Muốn tập họp Bầy, thì Trưởng:
- Dùng hiệu tay khi nào các Sói đứng gần, có thể trông thấy Bầy Trưởng được. Dùng còi, khi các Sói ở xa, hoặc không trông thấy Trưởng.
 - o Gọi lớn : “Sói ! Sói ! Sói !”
 - o Hoặc thối còi :
- Khi các Sói nghe tiếng gọi, liền đáp lại thật lớn “Ya ù . . .” và chạy đến để tập họp theo đội hình của Trưởng hướng dẫn ra dấu hiệu.
 - o Khi nghe Trưởng hô một tiếng ngắn “sói” (hoặc một tiếng còi ngắn, hay để một ngón tay lên miệng) thì cả Bầy đứng nghiêm và yên lặng.
- Trưởng đưa một cánh tay dọc thẳng trên đầu (như Thiếu sinh):
 - o Cả Bầy đứng hàng một (theo thứ tự liên tiếp các đàn: Trắng, Xám, Đen, Nâu v.v...)
 - o Đầu đàn đứng trước, phó đàn đứng cuối đàn mình.
- Trưởng vòng tay: (như Thiếu sinh)
 - o Bầy tập họp vòng tròn chung quang Trưởng.
- Trưởng đưa một cánh tay dọc ngang ra trước: (như Thiếu sinh)
 - o Sắp hàng dọc từng đàn, mỗi đàn xếp thành một hàng dọc.

Có 2 loại vòng tròn trong tập hợp Sói:

2A4c- Vòng Hội Đồng:

Đường kính chừng 3 thước (lối 5 bước chân), các Sói đứng khít nhau, để họp thường hoặc để nghe lời dặn dò, huấn lệnh của Bầy Trưởng. Ở giữa Vòng có vạch một vòng tròn nhỏ (bằng phấn, hoặc sắp bằng đá, cây...) tượng trưng cho tảng đá Hội Đồng.

2A4d- Vòng Thao Diễn (còn gọi là Vòng Danh Dự):

Đường kính chừng 9 thước (lối 15 bước chân), hoặc rộng hơn tùy theo số Sói hiện có. Đứng cách nhau thế nào để khi dang tay ra có thể nắm tay nhau một cách dễ dàng.

Vòng Thao Diễn để họp long trọng, khi có lễ nghi gì, hoặc để múa hát, chơi đùa.

Chú ý: Khi tập họp vòng tròn, thì ban đầu Sói họp thành Vòng Hội Đồng, nếu cần, thì Bầy Trưởng sẽ ra hiệu cho các Sói lùi lại để nở rộng thành Vòng Thao Diễn.

2A4e- Lễ Nhập Bầy: (Tuyên hứa)

a) Thành phần tham dự:

- Các Trưởng trong Bầy.
- Hướng dẫn tinh thần.
- Phụ huynh của Sói sắp Tuyên hứa.
- Các Sói đã tuyên hứa.
- Các Sói sắp được nhập Bầy (tuyên hứa).

b) Diễn tiến Chương trình:

(Phỏng theo “Truyện rừng xanh” lược dịch của Nguyễn xuân Long trong “The Jungle Book” và “The Second Jungle Book” của Rudyard Kipling).

Lễ cần tổ chức trong một khung cảnh thích hợp và trang nghiêm để ghi sâu cảm giác vào tâm hồn trẻ, những lời đối đáp phải tự nhiên, có thể trả lời theo ý nghĩ của mình, và tổ chức như một trò chơi có ý nghĩa, nên phải linh hoạt và có cả Bầy tham gia.

(Các Sói sắp Nhập Bầy (Tuyên hứa) thì đứng ở một vị trí khác.)

- Phụ huynh đứng riêng một khoảng sân rộng.
- Bầy trưởng (Sói Già) giải thích và sơ lược chuyện Mowgli cho tất cả mọi người tham dự hiểu.
- Sói già tập họp Bầy (Sói đã Tuyên hứa) thành vòng thao diễn và đứng im lặng.
- Khi đó cả Bầy đều nghe có tiếng “*hu . . hu . .*” dài của Sói già non (Sói sắp nhập bầy) từ một góc gần đó đưa lại.
- Sói Già đứng ngoài vòng hỏi các Sói:
 - “*Tiếng gì thế kia ?*”
- Sói đầu đàn chạy ra xem và trở về thưa:
 - “*Thưa có một em bé muốn xin vào Bầy*”

- Sói Già hỏi:
 - *“Có Sói nào muốn nhận em ấy và tập cho em đi săn với Đàn?”*
- Đầu Đàn sắp nhận Sói giò non ấy, bèn trả lời:
 - *“Thưa Sói Già, em xin nhận”.*
- Sói già:
 - *“Được, vậy em ra dắt em ấy vào”.*
- Đầu đàn ấy chạy ra tìm Sói giò non, dắt tay dẫn vào (chưa được vào vòng, lúc này Akela cho tất cả quay mặt ra ngoài, và Akela cũng đứng bên ngoài vòng) đem đến trước mặt Sói già, rồi Đầu đàn ấy về chỗ của mình.
- Sói Già hỏi Sói giò non:
 - *“Em muốn nhập Bầy phải không?”*
- Sói giò non:
 - *“Thưa vâng, em muốn nhập Bầy và làm Sói con”.*
- Sói Già hỏi:
 - *“Để làm gì?”*
- Sói giò non:
 - *“Để sau trở nên người Hướng Đạo”.*
- Sói Già:
 - *“Thế thì em đến hỏi các Sói, xem có nhận em vào Bầy không đã.”*
- Sói giò non đi đến Đàn Trắng và kiếm cách đi vào vòng, nhưng bị Sói Đàn Trắng giang tay chặn lại, và Đầu Đàn Trắng nói:
 - *“ Chưa biết Luật rừng thì không vào được Bầy Sói”.*
- Sói giò non:
 - *“ Luật Rừng là Sói con nghe Sói Già, Sói con không nghe mình”.*
- Đầu đàn Trắng:
 - *“Được, đã biết Luật rừng, thì Đàn Trắng vui lòng nhận, nhưng còn phải hỏi Đàn Xám đã”.*
- Sói giò non sang Đàn Xám, và cũng bị Đàn này chặn lại và Đầu Đàn Xám nói:
 - *“Chưa biết Châm ngôn Sói, thì chưa vào được Bầy”.*
- Sói giò non:
 - *“ Châm ngôn Sói là “Gắng Sức”.*
- Đầu đàn Xám:
 - *“Đã biết Châm ngôn Sói, thì Đàn Xám vui lòng nhận, nhưng còn phải hỏi Đàn Đen nữa”.*
- Sói giò non sang Đàn Đen và cũng bị Đàn này chặn lại và Đầu đàn Đen nói:
 - *“Sói khi nào cũng lễ phép và biết chào trước khi vào”.*
- Sói giò non: Đưa tay lên chào (chào thường một tay)

- Đầu đàn Đen:
 - *“Chưa đủ”*
- Sói giò non: Đưa cả 2 tay lên đầu chào long trọng.
- Đầu đàn Đen:
 - *“Biết chào thì Đàn Đen nhận, nhưng phải hỏi Đàn Nâu nữa”.*
- Sói giò non sang Đàn Nâu và cũng bị cản như trước, Đầu Đàn Nâu và Phó Đàn mỗi em cầm sẵn một đoạn dây đã nối vào nhau bằng một cái gút đã học trong chương trình Giò non.
- Đầu đàn Nâu:
 - *“Không khi nào vào hang Sói mà lại bứt dây, muốn vào phải mở gút này.”*
- Sói giò non: mở gút.
- Đầu đàn Nâu;
 - *“Được , khéo tay như vậy thì Đàn Nâu vui lòng nhận.”*
- Sói già: Gọi Giò non lại
 - *“Em đến đây.”*
- Sói già:
 - *“Phải có cha mẹ cho phép em mới được nhân vào Bầy, vậy em phải đến xin phép cha mẹ đã” .*

(Akela ra hiệu cho tất cả Bầy quay vào bên trong, và Akela cũng ở bên trong)

- Sói giò non chạy đến cha mẹ và cha mẹ dẫn Sói đến giao cho Sói Già.
- Phụ huynh:
 - *“Xin phép cho con tôi được nhập Bầy”.*
- Sói Già nhận lời và hỏi cả Bầy:
 - *“Chúng ta có nên nhận sói này vào bầy không ?”.*
- Cả Bầy:
 - *“Thưa nhận”*
- Sói Già:
 - *“Các em có tin rằng, em này sẽ trở thành Sói giỏi không ?”*
- Cả Bầy;
 - *“Thưa có”*
- Sói Già: (quay lại hỏi Sói giò non):
 - *“Em có muốn làm Sói ngoan không ?”*
- Sói giò non đáp:
 - *“Thưa có”*
- Sói Già:
 - *“Anh tin chắc rằng em sẽ trở thành một Sói ngoan, anh cho em được Nhập Bầy”*

(và ra hiệu cho Bầy biến vòng tròn thành hình móng ngựa, dẫn Sói giò non vào và bảo Sói giò non hãy tuyên hứa đi).

- Sói giò non đưa tay lên (chào thường) và nói:

- *“Em hứa cố gắng hết sức để phụng sự tín ngưỡng.*

Hiếu thảo với cha mẹ

Vâng theo Luật Sói con và mỗi ngày làm một việc thiện”.

(lúc Sói giò non chào để hứa, cả Bầy chào theo)

- Sói Già: Bắt tay trái Sói giò non và nói:

- *“Anh tin rằng, em sẽ giữ lời em hứa, từ nay em sẽ được nhập Bầy, và làm anh em với tất cả mọi người khác trong Hướng Đạo”*

(và đeo huy hiệu Đầu Sói vào túi áo bên trái hay trên nón).

- Sói mới chào Sói Già và cả Bầy, xong Đầu Đàn của Sói mới chạy ra, chào và dẫn Sói mới về Đàn của mình.

(Sói già ra dấu hiệu để Bầy tập hợp lại thành vòng tròn)

- Bầy làm Tiếng Rống Lớn để mừng, xong giải tán.

- Các Sói đến bắt tay mừng Sói mới.

-

(Chấm dứt buổi lễ)

2A4f- Tiếng Rống Lớn:

(Tiếng Rống Lớn là để đón chào Bầy Trưởng hoặc có một khách quý của Bầy trưởng theo vào xem Bầy, hay khi có một Sói mới nhận vào Bầy...)

Đối với Sói con, chỉ có 2 lần được nhận Tiếng Rống Lớn, đó là lúc Sói được Nhập Bầy (Tuyên Hứa) và lúc tiễn Sói lên Đoàn.

- Bầy phó hoặc Đầu Đàn Nhất (Đàn Trưởng Đàn Trắng) tập hợp Bầy thành vòng tròn, nghiêm chỉnh.
- Bầy Trưởng (hoặc cùng đi với khách quý) bước chân vào chỗ bên mặt của Đầu Đàn Nhất, thì tất cả Sói đều nhanh nhẹn nhảy lên và ngồi xổm xuống, hai cánh tay duỗi thẳng trước bụng (song song nhau) ngón tay chấm đất, mặt ngẩng lên, khi thấy bầy Trưởng đứng lại ngay chính giữa vòng tròn (tức là tương trưng trên đá Hội đồng) thì tất cả Sói đồng thanh hô lớn:

○ *“AKêla! Chúng – em - hết – lòng – cùng - gắng - sức”!*

Xong rồi nhảy lên, đứng thẳng chào long trọng (nghĩa là đưa cả 2 tay lên hai bên đầu, hai ngón trong mỗi tay sát lại như 2 tai Sói),

- Đầu Đàn Nhất hô:

○ *“ Các Sói! Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”*

- Khi Đầu Đàn Nhất hô xong, các Sói đều buông tay trái xuống, tay mặt vẫn còn để trên đầu chào theo lối chào bình thường của Sói và trả lời một cách mạnh mẽ:

- “ *Vâng, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức*”.

Xong mới thả tay mặt xuống, đứng nghiêm để nghe lời dặn của Bầy Trưởng (Bầy Trưởng hoặc Khách quý chào lại và ra hiệu để Bầy ở tư thế nghỉ trước khi phát biểu).

Phát biểu xong là chấm dứt lễ làm Tiếng Rống Lớn.

2A4g- Lễ gắn 1 sao: (mở 1 mắt)

Đây là lễ thường do sáng kiến của Bầy Trưởng, lễ cử hành đơn giản trong một kỳ đi săn hay họp bình thường. Mở 1 mắt là chỉ mới biết nhìn Sói già đang làm gì để tập làm theo.

2A4h- Lễ gắn 2 sao: (mở 2 mắt)

Mở 2 mắt tức là Sói ấy đã nhìn thấy tất cả các việc mà Sói ấy có thể làm giúp cho mọi người với khả năng của mình mà trước đây chưa thấy hay chưa làm được.

Khi tổ chức lễ gắn 2 sao, luôn luôn chỉ tổ chức trong Bầy (không chung với Liên Đoàn).

- Nghi lễ đón Akéla (Tiếng Rống Lớn và múa Baloo).

- Akéla: tuyên bố:

- *“Hôm nay Bầy rất hãnh diện có một Sói được mở mắt đó là Sói... ”A”, xin mời Sói... ”A”.*

- Sói “A” bước vào giữa vòng tròn (mũ của Sói được Bầy Trưởng gắn 2 sao cất sẵn).

- Akéla: Giải thích thế nào là 2 sao và hôm nay Sói đã mở 2 mắt, vì Sói đã làm tròn phận sự một Sói con, và từ đây nơi mũ của Sói có 2 ngôi sao, tượng trưng cho 2 con mắt của Sói,

Với 2 con mắt đó lúc nào cũng phải sáng như 2 ngôi sao vậy để Sói nhìn trước là phải sẵn sàng nhìn chung quanh là mình phải có bốn phận giúp đỡ mọi người một cách nhanh chóng và hăng say mà

không cần phải nhắc bảo. (đem gậy Bầy vào để ở giữa) *“Bây giờ em nhìn 2 mắt trên gậy Bầy cũng như 2 mắt của Sói và cả Bầy nhìn 2 mắt của Sói cũng như 2 mắt của Bầy và Sói hãy đọc lại lời hứa của Sói con”.*

- Sói “A” đặt tay lên gậy Bầy và đọc lại Lời Hứa và Luật của Sói con.

- Akéla: Đội mũ cho Sói “A” và nói:

- *“Sói có muốn gắng sức không ?”*

- Sói “A”:

- *“Thưa Akéla, em sẽ luôn gắng sức”.*

- Akéla:

- *“Chúc Sói khỏe và săn được nhiều mồi”.*

- Sói “A”:

- *“Cảm ơn”,*

chào và chạy về Đàn mình và bắt tay các sói trong Đàn.



2A4i- Tiến Sói lên Thiếu Đoàn:

Bầy đứng thành vòng thao diễn, và gần đấy Thiếu Đoàn tập hợp thành hình chữ U (mở về phía Bầy) Giữa Bầy và Đoàn có một lần ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay hàng rào...

- Phía Thiếu Đoàn:

Đơn vị trưởng thông báo cho cả Đoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt này cũng như chuẩn bị sau khi Sói lên Đoàn sẽ bổ sung vào Đội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một Sói vừa rời Đoàn của mình để đến một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự ngỡ ngàng lo âu, cho nên Thiếu Đoàn nhất là Đội, phải cố gắng gây thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ nhàng gây nhiều thích thú.

- Phía Bầy:

- Sói già bước vào vòng và tuyên bố:

- *“Hôm nay là Lễ tiễn Sói (...) lên Thiếu Đoàn, đây là một vinh dự cho Bầy. Với Thiếu Đoàn, Sói sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như chương trình hấp dẫn, mà Sói già nghĩ rằng sẽ thích hợp với điều kiện cũng như khả năng của Sói hơn. Tuy nhiên Bầy ta từ đây sẽ vắng mặt Sói đó, một sự bùi ngùi và luyến tiếc những ngày Sói sinh hoạt với Bầy.”*

- Sói già giới thiệu và đem Sói đó vào giữa vòng, cả Bầy làm tiếng “Rống Lớn”.

- Xong lần lượt từng Sói đến bắt tay để tiễn biệt. Xong Sói già ra hiệu "Nghiêm" và dẫn Sói đó đến ranh giới. Sau khi dọn dò và từ già, Sói một mình đi qua đoạn đường còn lại (hay qua một cây cầu đã được dựng lên. Có khi có một cuộc thử thách nho nhỏ để Sói thực hiện), để sang phần đất sinh hoạt của Thiếu Đoàn. Tại đây đã có Thiếu Trưởng chờ sẵn, tiếp đón em Sói và vọng tiếng

- *“Cảm ơn Sói già”.*

- Thiếu Trưởng bắt tay Sói và dẫn về giới thiệu với Đoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao khăn quàng mới liền gọi Đội Trưởng ra để nhận Đội sinh mới về Đội mình.

- Bầy và Thiếu Đoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng.

- Lễ tiễn Sói lên Đoàn chấm dứt.

2B- CHIM NON:

Căn bản của Ngành Ấu nữ (Chim non) dựa theo câu chuyện “Chim Non” cho nên từ cách tổ chức đến sinh hoạt chúng ta thấy như một gia đình của chim trong rừng.

2B1- MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP:

- Là những Đoàn sinh từ 7 đến 11 tuổi, tối đa 24 chim non trong một Bầy.
- Qua 3 phương diện: Đức dục, Thể dục và Trí dục.

2B2- LỜI HỨA - LUẬT- CHÂM NGÔN

2B2.a- Lời hứa: Em xin hứa gắng sức:

- Trung thành với tín ngưỡng, Tổ quốc và Quốc gia.
- Hiếu thảo với cha mẹ.
- Tuân theo Luật Chim Non.
- Mỗi ngày làm vui lòng một người.

2B2.b- Luật:

- 1- Chim non noi gương và nghe lời Hạc Trắng.
- 2- Chim non thương yêu nhau như chị em ruột.

2B2.c- Châm ngôn: “GẮNG SỨC”:

- 1) Chim non nghĩ đến người khác trước.
- 2) Chim non nhanh nhẹn.
- 3) Chim non thật thà.
- 4) Chim non vui tươi.

2B2.d- Huy hiệu:

Huy hiệu của Chim non là Cánh chim màu vàng



2B3- ĐẲNG THỨ:

-Có 3 giai đoạn: Mỏ vàng, Mỏ cứng và Cánh cứng:

2B3.a- Mỏ vàng; Từ 1 đến 3 tháng.

- Chuyên cần.
- Chào và Ý nghĩa.
- Lời Hứa, Luật, Châm Ngôn.
- Thủ công.

2B3.b- Mỏ cứng: (4 tháng tiếp)

- Bài hát.
- Vệ sinh cá nhân.
- Thể dục, cách đi, đứng, ngồi.
- Tham gia trò chơi.
- Giữ gìn sạch sẽ.
- Thủ công và tô màu.
- Các gút đơn giản.
- Khái niệm lịch sử bản địa và Việt nam.

2B3.c- Cánh cứng: (6 tháng kể tiếp mỏ cứng)

- Thể dục trong phòng và ngoài trời.
- Khâu, may, vá, dọn dẹp sạch sẽ ở phòng ngủ.
- Phân biệt một số loại hoa chưng ở nhà.
- Những gút tương đối khó hơn.
- Nhóm lửa đơn giản, đun sôi nước.
- Băng bó những vết thương nhẹ, đơn giản.
- Y khoa thường thức cho cá nhân.
- Sử dụng truyền tin morse.

- Sử dụng la bàn tìm hướng.
- Ghi lại 10 món trong trò chơi “kim”.

2B4- TỔ CHỨC:

2B4.a- Đàn:

- Mỗi Bầy có 4 Đàn. Trắng - Đỏ - Xanh – Vàng.
- Mỗi Đàn có từ 4 đến 6 Chim non.
- Mỗi Đàn có châm ngôn riêng như: Hăng say – Tháo vát - Tận tâm...
- Đầu Đàn: Chim non xuất sắc trong Đàn.
- Thứ Đàn: Phụ tá cho Đầu Đàn.
- Đầu Đàn Nhất: Xuất sắc nhất trong các Đầu Đàn, và cũng là Chim giữ cờ Bầy và gậy Biểu hiệu của Bầy.

Các Chim non trong Đàn đều mang một tam giác theo màu Đàn của mình.
(Tam giác Đàn là một tam giác đều cạnh 5cm, góc nhọn xuống dưới) trên Cánh tay áo bên trái.

2B4.b- Ban Huynh Trưởng:

Mỗi Bầy có:

- “Hạc Trắng”: Đơn vị Trưởng của Bầy (phải trên 21 tuổi).
- “Tích Ly” và “Sơn Ca” Trưởng Phụ tá của Bầy (phải trên 18 tuổi).

2B5 – HUY HIỆU:

2B5a- Huy hiệu chung: Cánh chim màu vàng.

2B5b- Đã tuyên hứa.

- Cánh chim màu vàng trên túi áo bên trái.
- Hình tam giác (màu Đàn) trên cánh tay áo bên trái.

2B5c- Đầu Đàn Nhất: 3 vòng băng vàng trên tay bên trái.

2B5d- Đầu Đàn: 2 vòng băng vàng trên tay bên trái.

2B5e- Thứ Đàn: 1 vòng băng vàng trên tay bên trái.

2B5f- Mỏ cứng: Băng màu vàng viền đen.

2B5g- Cánh cứng: Băng màu vàng viền đen, có chữ “GẮNG SỨC”



2B6- CHUYỀN HIỆU:

Theo Chương trình của HĐ bản địa.

2B7- HIỆU LỆNH:

Như hiệu lệnh chung của HĐTU'

2B8- THỦ HIỆU:



2B9- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ:

2B9.a- Gậy biểu tượng:

Khi Bầy có “Cánh cứng” thì được mang gậy biểu tượng.

Gậy biểu hiệu cao 1.20m (47 inch) trên gậy biểu hiệu có hình cánh chim hạc trắng.



2B9.b- Cờ Bầy: (hai mặt khác nhau)

Cờ Bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm (17 inch x 10 inch) màu vàng, có tên của Bầy màu xanh (Thiếu), và cánh chim màu trắng, mặt bên kia chữ tên Liên Đoàn màu xanh (Thiếu).



2b10- Y PHỤC – KHĂN QUÀNG:

Theo quy chế của Hội HĐ bản địa và Liên Đoàn.

2B11- NGHI THỨC:

2B11.a- Tiếng Hót Chung:

- Phó Bầy hay Phụ tá: Chọn chỗ cắm cờ Bầy rồi “Cú Cu...” và ra dấu đội hình tập hợp.

- Chim non: *"Cú cu, cú cu..."* và chạy đến theo trong Đàn.
- Phó Bầy: Ra dấu đứng lại, coi lại y phục của Chim non, xong bước đến Bầy Trưởng chào và mời vào để nhận tiếng hát chung. Khi Bầy Trưởng vào vòng sinh hoạt:
- Đầu Đàn Nhất hô to:
 - *"Chim non"*.
- Cả Bầy:
 - *"Gắng sức"*
 đồng thời nhón gót chân lên cùng 2 hai cánh tay đưa lên cao như chim tung cánh và hô to:
 - *"Hạc Trắng"*.
- Bầy Trưởng: Đặt tay trái lên Cờ Bầy.
- Cả Bầy:
 - *"Chào Bầy Trưởng"* (chào theo kiểu chim non)
- Đầu Đàn nhất:
 - *"Chim non vâng lời Hạc Trắng"*.
- Cả Bầy: Bỏ tay xuống và nói:
 - *"Vâng, chúng em luôn luôn vâng lời Hạc Trắng"*
- Bầy Trưởng chào lại và bắt bài hát chính thức của chim non.

2B11.b- Nhập Bầy (Tuyên hứa):

(Chỉ có các Trưởng trong Bầy, Chim non đã tuyên hứa, cha mẹ chim mỏ mềm mới được dự vào Lễ này).

Bầy tập hợp thành vòng tròn, cả Bầy nghe tiếng *"Cú cu..."* dài từ đằng xa của Chim mỏ mềm vọng lại.

Hạc Trắng:

- *"Một chim non ra xem tiếng gì thế?"*.

(Đầu Đàn có chim non chào Hạc Trắng rồi chạy ra chỗ có tiếng kêu, xong trở vào).

Đầu Đàn:

- *"Thưa chị có một chim non muốn vào Bầy"*.

Hạc trắng:

- *"Em ra dắt chim non ấy vào đây"*.

Đầu Đàn ra dắt chim non ấy đến trước mặt Hạc Trắng, chào và về vị trí cũ.

Hạc Trắng:

- *"Em muốn gì?"*.

Chim mỏ mềm:

- *"Em muốn nhập Bầy Chim non"*.

Hạc Trắng:

- *"Em muốn nhập Bầy Chim non để làm gì?"*

Chim mỏ mềm:

- *"Để sau này trở nên một Nữ HDS tốt".*

Hạc Trắng:

- *"Chị bằng lòng nhận em vào Bầy nhưng em phải đến hỏi Các Đàn có bằng lòng nhận em không?".* (Lúc này cả Bầy đều quay mặt ra ngoài)

Chim Mỏ mềm: (chạy ra ngoài và đến Đầu Đàn Trắng)

Đầu Đàn Trắng:

- *"Muốn vào Bầy chim, em có biết Châm ngôn của chim non không?"*

Chim mỏ mềm:

- *"Châm ngôn của Chim non là Gắng Sức"*

Đầu Đàn Trắng:

- *"Đàn Trắng nhận em vào Bầy, em qua hỏi Đàn Đỏ".*

Chim mỏ mềm chạy đến Đầu Đàn đỏ.

Đầu Đàn đỏ: "

- *"Muốn vào Bầy, vậy em có biết Luật Bầy không?"*

Chim mỏ mềm:

- *"Luật Bầy là: Chim non vâng lời Hạc trắng. Chim non thương yêu nhau như chị em ruột".*

Đầu Đàn đỏ:

- *"Đàn đỏ nhận em vào Bầy, em qua hỏi Đàn xanh".*

Chim mỏ mềm chạy đến Đầu Đàn xanh.

Đầu Đàn xanh:

- *"Muốn vào Bầy, em có biết cách chào của chim Non không?"*

Chim mỏ mềm: Giơ tay chào theo kiểu chim non.

Đầu Đàn xanh:

- *"Đàn xanh nhận em vào Bầy, em phải hỏi Đàn vàng nữa".*

Chim mỏ mềm chạy đến Đầu Đàn vàng.

Đầu Đàn vàng:

- *"Muốn vào Bầy chim, em có biết nối 2 sợi dây lại với nhau không".* (Và đưa sợi dây).

Chim mỏ mềm: Cầm sợi dây và nối lại bằng nút DET.

Đầu Đàn vàng:

- *"Đàn vàng bằng lòng nhận em vào Bầy, mời em vào.* (Cả Bầy quay mặt lại vào trong).

Chim mỏ mềm vào chào và đứng trước mặt Hạc Trắng.

Hạc Trắng:

- *"Các em có bằng lòng nhận chim non này vào Bầy không?"*

Cả Bầy:

- *"Thưa có".*

Hạc Trắng:

- *"Muốn được nhận vào Bầy, em phải xin phép cha mẹ nữa".*

Chim mỏ mềm chạy đến xin phép cha mẹ, cha mẹ dẫn chim mỏ mềm đến giao cho Hạc Trắng.

Hạc Trắng:

- *"Bây giờ chị tin rằng em sẽ trở nên một chim non vui vẻ, vâng lời và ngay thật, và sẵn sàng nhận lời hứa của em".*
- (nếu có sự hiện diện của vị hướng dẫn tôn giáo, thì Hạc Trắng yêu cầu chim mỏ mềm đến trước mặt vị đại diện Tôn giáo để làm lễ chúc lành, nếu không có thì thôi).

Chim mỏ mềm: (nhìn thẳng Hạc Trắng, tay phải chào kiểu chim non và đọc lời hứa đã thuộc lòng từ trước. Tất cả Bầy chào theo, đọc lời hứa xong chim mỏ mềm cùng tất cả Bầy bỏ tay xuống).

Hạc Trắng:

- *"Từ nay em chính thức trở nên một chim non, là chị em của tất cả các chim khác cũng như được bắt tay trái với tất cả các anh chị em HĐ khác".*

Các Trưởng phụ tá: Trao khăn quàng, mũ...

Sau đó Bầy làm Tiếng hát chung để mừng em (trong đời của Chim non em chỉ được nhận Tiếng hát chung của Bầy 2 lần: khi em Tuyên hứa và khi từ già Bầy để lên Thiếu Đoàn).

Chim non mới đứng giữa vòng, giơ tay chào trong khi tất cả bầy làm Tiếng hát chung. Sau Tiếng hát chung tất cả chạy lại bắt tay chim non mới.

Hạc Trắng:

- *"Chim non".*

Tất cả Bầy đứng thành vòng tròn.

Hạc trắng:

- *"Đàn nào sẽ nhận Chim non mới vào Đàn?".*

Đầu Đàn của em đó chạy ra chào Hạc Trắng.

Đầu Đàn:

- *"Thưa, Đàn... em"*

và giắt chim non mới về Đàn mình.

Hạc Trắng ra hiệu cho Bầy giải tán, kết thúc lễ Tuyên hứa.

2B11.c- Tiễn Chim non lên Thiếu Đoàn:

Bầy đứng thành vòng tròn, và gần đấy Thiếu Đoàn tập hợp thành hình chữ U (mở về phía Bầy) Giữa Bầy và Đoàn có một lần ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay hàng rào ...

- Phía Thiếu Đoàn:

Đơn vị Trưởng thông báo cho cả Đoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt này cũng như chuẩn bị sau khi Chim non lên Đoàn sẽ bổ sung vào Đội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một chim non vừa rời Đoàn của mình để đến một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự bỡ ngỡ lo âu, cho nên Thiếu Đoàn nhất là Đội, phải cố gắng gây thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ nhàng gây nhiều thích thú.

- Phía Bầy:

Hạc Trắng bước vào vòng và tuyên bố:

- *“Hôm nay là lễ tiễn Chim non (...) lên Thiếu Đoàn, đây là một vinh dự cho Bầy, vì thêm cho Thiếu Đoàn một nữ Thiếu và Chim non sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như chương trình hấp dẫn, mà chị nghĩ rằng sẽ thích hợp với điều kiện cũng như khả năng của Chim non hơn. Tuy nhiên Bầy ta từ đây sẽ vắng mặt Chim non, một sự buồn ngủi và luyến tiếc những ngày Chim non sinh hoạt với Bầy. Từ nay em giã từ Bầy, trở về với loài người, sống một cuộc đời mới, chị mong em sẽ luôn luôn tỏ ra là một thiếu nữ xứng đáng, đó là một vinh dự cho Bầy. Trước khi từ giã Bầy em sẽ được nhận Tiếng hát chung.”*

Tất cả Bầy làm Tiếng hát chung rồi chạy tới bắt tay tiễn biệt Chim non sắp lên Thiếu Đoàn. Xong Hạc Trắng dẫn Chim non đó đến ranh giới. Sau khi dặn dò và từ giã, Chim non một mình đi qua đoạn đường còn lại (hay qua một cây cầu) để sang phần đất sinh hoạt của Thiếu Đoàn. Tại đây đã có Thiếu Trưởng chờ sẵn, tiếp đón em. Thiếu Trưởng bắt tay Chim non và dẫn về giới thiệu với Đoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao khăn quàng mới liền gọi Đội Trưởng ra để nhận Đội sinh mới về Đội mình.

Bầy và Thiếu Đoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng.

Lễ tiễn Chim Non lên Thiếu Đoàn chấm dứt.

3. NGÀNH THIẾU

3A- THIẾU NAM

3A1- TỔ CHỨC:

Tổ chức và sinh hoạt theo Quy chế của hội Hướng Đạo địa phương mà Đơn vị đang ghi danh, đồng thời thêm vào những chương trình của Liên Đoàn cũng như của HĐTƯ-HĐVN.

3A1a- HUY HIỆU:

Huy hiệu của Thiếu nam là Huy hiệu của HĐTƯ-HĐVN.



3A1b- ĐOÀN:

3A1.b1- Hội Đồng Huynh Trưởng:

Gồm ban Cố Vấn, đại diện Phụ huynh, ban Huynh Trưởng. Nhóm họp để quyết định đường lối, chủ trương cũng như mọi lãnh vực trong sinh hoạt của Đơn vị qua nguyên lý của Phong trào cũng như của Liên Đoàn.

Đơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Đồng Huynh Trưởng.

3A1.b2- Cờ Đoàn: (hai mặt khác nhau)

-Mặt 1:

Cờ Đoàn hình chữ nhật 2 ft x 3 ft (0.6m x 1m) màu xanh, có 2 mặt.

Ở trên: Tên của Liên Đoàn màu đỏ.

Giữa: Huy hiệu của HĐTU'-HĐVN màu đỏ.

Ở dưới: Tên của Thiếu Đoàn màu đỏ.

-Mặt 2:

Theo mẫu của HĐ địa phương.



3A1.b3- Hội Đồng Đoàn:

Gồm ban Cố vấn, đại diện Hội Phụ huynh, ban Huynh Trưởng, Đội Trưởng Đội Phó của các Đội trong Đơn vị họp lại để triển khai, hoạch định chương trình, đường hướng sinh hoạt cho Đơn vị theo yêu cầu của Hội Đồng Huynh Trưởng, Phụ huynh, và Liên Đoàn.

Đơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Đồng Đoàn, Đơn vị Phó có thể làm Chủ tọa, nếu có sự ủy nhiệm của Đơn Vị Trưởng.

3A1.b4- **Đội Kiểu Mẫu:**

Gồm Đội Trưởng, Đội Phó, và Đội Trưởng Nhất làm Đội Trưởng. Trong đơn vị Thiếu, Đội Kiểu Mẫu rất quan trọng, tất cả chương trình sinh hoạt hay huấn luyện cho Đoàn sinh đều do Đội Kiểu mẫu phụ trách. Do đó Đội Kiểu mẫu phải được Ban Huynh Trưởng của Đơn vị thường xuyên hướng dẫn hay huấn luyện riêng.

3A1.b5- **Lễ nhậm chức Đội Trưởng:**

a) NGUYỄN TẮC:

- Đã tuyên hứa.
- Hội Đồng Đoàn chấp thuận.
- Thường tổ chức vào những dịp sinh hoạt Đoàn.
- Nên mời Phụ huynh tham dự.

b) NGHI THỨC:

- Đơn vị tập hợp hình chữ “U”
- Các Trưởng đứng hàng ngang ở giữa, hai bên có các Đội Trưởng (Đoàn Trưởng đứng ở giữa, trước một bước)
- Đoàn Trưởng:
 - *“Mời em”* ((tên Đội Trưởng.))
- Đội Trưởng: Bước đến trước mặt Đoàn Trưởng chào.
- Đoàn Trưởng: (vấn tất ý nghĩa và nhiệm vụ) và kết luận:
 - *” Hội Đồng Đoàn đã cử em làm Đội Trưởng Đội ... vậy em có hứa gắng hết sức mình để làm cho Đội tiến lên không ?*
- Đội Trưởng:
 - *“Thưa Trưởng, em xin hứa.”*
- Đoàn Trưởng:
 - *“Em có hứa làm gương và trung tín với các Trưởng, luôn luôn tận tâm với các Đội sinh, kiên tâm hướng dẫn Đội, giữ Đội sống trong tinh thần như anh em một nhà, và luôn tuân theo tôn chỉ cũng như luật HĐ không?”*
- Đội Trưởng:
 - *“Em xin hứa.”*
- Đoàn Trưởng:
 - *“Vậy bắt đầu từ nay, em chính thức là Đội Trưởng Đội...”* (và đánh vào túi áo bên trái 2 vạch màu trắng xong bắt tay).

- Phó Đoàn Trưởng: Bắt tay chúc mừng và trao gậy, cờ Đội:
 - *“Cờ Đội là linh hồn của đội, lúc nào em cũng phải quý trọng nó luôn luôn theo sát bên em, không được để dơ dáy hay thất lạc, mỗi khi cần đến tất cả đội sinh trong đội em phải dương cao cờ lên và gọi tên đội”.* (Xong nói ý nghĩa lá cờ Đội, hình dáng, màu sắc, đặc tính của con thú tương trưng, cũng như cách sử dụng và giữ gìn).

- **Đội Trưởng:** Cầm gậy Đội Trưởng, chào Trưởng và cảm ơn, xong quay đằng sau chào tất cả, và hô tên đội mình, các đội sinh trong đội trả lời theo châm ngôn của đội rồi tuần tự chạy đến chào và ghép thành hàng ngang (song song với hàng của Trưởng). Xong Đội Trưởng hướng dẫn quay sang chào Trưởng, và quay lại đằng sau chào Đoàn, rồi chạy về đứng vào vị trí của Đội mình trong Đoàn.
(Buổi Lễ **nhậm chức** Đội Trưởng chấm dứt. Cả Đoàn hát bài “Hoan hô” và trở lại sinh hoạt bình thường).

3A1.b6- Chương Trình Đăng thứ và Chuyên hiệu:

Theo Chương trình của Hội HĐ bản địa.

3A1.b7- Huấn Luyện:

Theo Chương trình của Hội HĐ địa phương cùng HDTU-HĐVN qua Liên Đoàn

3A1.b8- Sinh hoạt:

Theo Chương trình của Hội HĐ bản địa và điều kiện sinh hoạt của địa phương trong kế hoạch của Liên Đoàn.

3A1.b9- Khăn quàng trong Đơn vị:

Tùy theo tổ chức của Liên Đoàn, có thể là màu xanh lục hay màu của Liên Đoàn viền màu xanh lục, phía sau có huy hiệu của Liên Đoàn...

3A1.c- ĐỘI:

3A1.c1- Tên Đội:

Dùng những tên của các con thú hay các loài chim.

3A1.c2- Châm ngôn (tiếng reo) của Đội:

Tùy theo trong Đội tự đặt, miễn sao cho phù hợp với tánh khí của con thú mà Đội lấy làm biểu tượng (như Hổ: Hùng, Sóc: Nhanh...)

3A1.c3- Cán cờ Đội:

Cao 1m60 (63 in) thẳng, có thể trang trí bằng cách sơn, khắc lên những hình tượng (totem).

3A1.c4- Cờ và biểu tượng của Đội:

Tùy theo con Thú biểu tượng của Đội (theo phụ bản ở dưới)

TÊN ĐỘI	MÀU LÁ CỜ	MÀU CON THÚ
Báo, beo	cam	xám đậm

Bồ câu	xanh da trời	xám lợt
Cá sấu	xanh lục	nâu
Cáo, chồn	nâu	đen
Ó (chim)	xanh da trời	cam
Cò	trắng	đỏ
Cọp	đen	cam
Cú	nâu	vàng
Đại bàng	xanh lục	đen
Én	xanh da trời	trắng
Gà	xanh lục	vàng
Hải âu	trắng	cam
Heo rừng	xám	hồng
Họa mi (chim)	xanh biển	nâu
Hươu, nai	nâu	xanh lục
Mèo	xám	nâu
Nga mi (chim)	đỏ	trắng
Ngựa	đen	trắng
Ong	xám	vàng
Se sẻ (chim)	nâu	hồng
Sóc	nâu	xám
Sơn ca (chim)	xanh da trời	nâu
Sơn dương	cam	xanh lục
Sư tử	đỏ	vàng
Tây dương	trắng	nâu
Trâu	nâu	đen
Voi	nâu	trắng

3A1.c5- Cách thức làm Cờ Đọi: (hai mặt giống nhau)



(Hình thú biểu tượng trên cờ Đội
luôn luôn nhìn vào cán cờ Đội)

- 25cm = 9.8 inch
- 70cm = 27.5 inch
- 115cm = 45 inch (khoảng cách giữa 2 điểm)

3A1.c6-Tua vai:

Đội sinh trong Đội mang tua vai tùy thuộc vào màu cờ và màu của thú biểu tượng Đội. Màu lá cờ cho cặp tua bên ngoài, màu thú cho cặp tua vai bên trong và được đeo ở cầu vai bên trái. (Tua vai 2cm x 12cm).

3A1.d- LỄ TUYÊN LỜI HỨA cho ĐOÀN SINH

Lễ Tuyên Hứa là lễ dành cho các Thiếu sinh hoặc lớn hơn (lễ nhập bầy của Sói con và Chim non xem như lễ Tuyên hứa).

Tuyên hứa là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời của một Hướng Đạo sinh, bởi vì kể từ giờ phút đó đoàn sinh chấp nhận: Lời Hứa, Điều Luật Hướng Đạo làm lý tưởng để sống cho mình.

a) Điều kiện:

- Phải sinh hoạt với đơn vị ít nhất là 3 tháng (và không quá 6 tháng)
- Phải xong chương trình tuyên hứa.
- Được sự đề nghị của Đội trưởng với Đơn vị trưởng của Đoàn
- Tùy theo yêu cầu quy định của mỗi Đơn vị

b) Nguyên tắc:

- Khi có đoàn sinh tuyên hứa, Đơn vị trưởng phải thông báo cho Đơn vị biết, hoặc mời thêm các Trưởng ngoài Đơn vị (nếu cần) để cùng tham dự.
- Phải có nghi thức chào cờ (nếu tổ chức riêng).
- Chỉ có Đoàn trưởng hay Đoàn phó (được Ủy quyền) trực tiếp trong Đơn vị mới được phép tổ chức và chứng nhận lời hứa của Đoàn sinh.
- Phải dự buổi Lễ Tịch Tâm trước khi làm Lễ Tuyên Hứa, (xem phần tổ chức Lễ Tịch Tâm trong phần các loại lễ trong sinh hoạt HĐ).
- Chỉ có những HDS đã tuyên hứa, Đại diện hướng dẫn tinh thần cùng Phụ huynh của Đoàn sinh đó mới được tham dự Lễ Tuyên Hứa.
- Phải đủ 3 lá cờ: Đơn vị Hướng Đạo - Tổ quốc - Quốc Gia cư ngụ.
- Chỉ có Đoàn Trưởng hoặc Đoàn Phó (được Ủy quyền) mới được gắn Huy hiệu HĐ và bắt tay trái đầu tiên với Đoàn sinh khi tuyên hứa mà thôi.
- Mỗi lần Tuyên Hứa, nên tối đa là 4 Đoàn sinh.
- Không làm Lễ Tuyên Hứa trước mặt Ấu sinh.
- Nên tổ chức lúc mặt trời sắp mọc (ngoài trừ điều kiện đặc biệt).
- Nên tổ chức nơi thiên nhiên, tránh chỗ đông người (vắng vẻ càng tốt).
- Với các Trưởng trong Liên Đoàn, Chỉ Liên Đoàn Trưởng hoặc Liên Đoàn Phó mới được phép chứng nhận lời Hứa của các Trưởng mà thôi. Nếu là Đơn vị mới thành lập, có ghi danh với HĐTU, Chi Nhánh /Miền Trưởng hoặc Ủy viên Phát triển có trách nhiệm Tổ chức Lễ Tuyên Hứa và nhận lời hứa cho các Trưởng của Đơn vị này.

c) Nghi thức Tổ chức: (với Trưởng hay Tráng sinh tuyên hứa, dựa vào nghi thức này để sửa đổi lại cho phù hợp hơn).

Trưởng Hướng dẫn buổi lễ sắp xếp đội hình chữ U (theo sơ đồ)

Trưởng Hướng dẫn thông báo lý do và sắp xếp vị trí.

Nghi thức chào cờ (nếu tổ chức riêng)

Đội trưởng dẫn Đoàn sinh đến trước Đoàn Trưởng, chào rồi nói:

- *“Em (tên...) Đội trưởng của em... xin Trưởng cùng tất cả cho (tên...) được tuyên hứa sáng nay”.*

Đoàn Trưởng: (chào lại)

- *“Cám ơn (Đội Trưởng)”*

Đội Trưởng lui ra ngoài.

Đoàn Trưởng:

- *“Em định Tuyên hứa sáng nay?”*

Đoàn sinh:

- *“Dạ, thưa Trưởng.”*

Đoàn Trưởng:

- *“Em lấy gì để Tuyên hứa?”*

Đoàn sinh:

- *“Em lấy danh dự của em để Tuyên hứa.”*

Đoàn Trưởng:

- *“Thế danh dự của em là gì?”*

Đoàn sinh:

- *“Thưa Trưởng, danh dự là làm thế nào để mọi người tin mình, nếu mình làm mất nó, thì mình sẽ không còn là mình nữa.”*

(hoặc trả lời theo sự nhận thức của mỗi lứa tuổi, hoặc như sự hướng dẫn của Đội Trưởng đã hướng dẫn trong Đội).

Đoàn Trưởng:

- *“Vậy Em có muốn lấy danh dự của mình mà hứa: “Cố gắng hết sức để làm bổn phận với đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ quốc và Quốc gia em, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo luật Hướng Đạo” không?”*

Đoàn sinh: -

- *“Thưa Trưởng, em muốn.”*

Đoàn Trưởng:

- *“Vậy em hãy dùng tay trái cầm lá cờ HĐ và chào bằng tay phải để hứa (chào 3 ngón HĐ).”*

Trưởng Hướng dẫn buổi lễ: (hô)

- *“HĐ Sinh Sắp”.*

Tất cả: (trả lời)

- *“Sẵn”.*

Tr. Hướng dẫn: hô

- *“Chào”, (tất cả chào)*

(cùng lúc đó, 3 người giữ cờ đưa cờ thẳng lên cao, riêng cờ Đoàn (HĐ) sau khi đưa lên cao xong hạ xuống để song song với mặt đất, (nhớ chiều cao thế nào để Đoàn sinh tuyên hứa có thể cầm vào cờ dễ dàng). Đoàn sinh tuyên hứa bước đến gần cờ Đoàn, tay trái cầm lá cờ, tay phải chào 3 ngón và đọc lời hứa HĐ)

Trưởng Hướng dẫn: *“Thôi”* (sau khi Đoàn sinh tuyên hứa đọc xong lời hứa)

(Tất cả thôi chào và 3 lá cờ cũng trở về vị trí nghỉ).

Đoàn Trưởng:

- *“Hôm nay là ngày... tháng... năm... tại... Anh (tên và trách nhiệm hiện tại) ... đại diện cho Phong Trào HĐ, chứng nhận lời hứa của em. Kể từ giờ phút này em chính thức là một Hướng Đạo Sinh và đây là huy hiệu của HĐ (giải thích ý nghĩa của Huy hiệu HĐ, xong cài vào túi áo bên trái của Đoàn sinh), và được quyền bắt tay trái với tất cả anh chị em Hướng*

Đạo khác (giải thích bắt tay trái) mong em luôn vui tươi và không ngừng tiến bước" (nói xong đưa tay trái ra bắt).



Đoàn phó (hay Trưởng, Đại diện tinh thần, phụ huynh) đến chúc mừng và trao khăn, gậy, nón...

(Nếu Đơn vị đã có lễ trao khăn, nón trước rồi, thì phần này không có).

(Đội Trưởng bước ra chào Đoàn Trưởng và dẫn Đoàn sinh đó nhập vào hàng đã sắp, tuần tự như vậy cho đến hết).

Trưởng Hướng dẫn bắt bài ca "Tuyên hứa" hoặc bài "Nguồn thật", trong lúc hát Đoàn sinh mới tuyên hứa đi chào và bắt tay tất cả mọi người có mặt. Dứt bài hát, Trưởng Hướng dẫn yêu cầu mọi người về vị trí để chào cờ bế mạc (nếu có lễ chào cờ lúc khai mạc). Xong, chia tay.

(Lễ Tuyên Hứa đến đây chấm dứt),



- (1): Đơn Vị Trưởng/Chủ Lễ - (2) Đoàn Phó – (3) Đại diện Tinh Thần/Phụ huynh/Đoàn Phó – (4) Đoàn sinh chuẩn bị Tuyên hứa – (5) Cờ Quốc gia cư ngụ - (6) Cờ VN (Tổ quốc)
 (7) Cờ Đoàn (Hướng Đạo) – (8) Trưởng hoặc Đoàn sinh đã Tuyên hứa tham dự.

3A1.e- LỄ TIỄN THIẾU LÊN THANH ĐOÀN:

Hai đơn vị Thiếu Đoàn – Thanh Đoàn đứng thành hình móng ngựa đối diện nhau, và ở giữa 2 đơn vị có một khoảng trống. Khoảng trống này dành cho Ban Huynh Trưởng (và Phụ huynh nếu có) đứng.

Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn:

Sau khi hướng dẫn Thiếu sinh (sắp lên Thanh) đi bắt tay từ già trong đơn vị mình xong bèn dẫn đến trước mặt Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn:

- *“Tôi Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn... giới thiệu với Trưởng Thiếu sinh... nay đã đến lúc lên Thanh Đoàn để tiếp tục sinh hoạt và trau dồi thêm tinh thần Hướng Đạo, mong Trưởng nhận vào Thanh Đoàn”.*

Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn:

- *“Tôi sẵn sàng tiếp nhận Thiếu sinh này vào Thanh Đoàn của tôi. À mà em có muốn vào Thanh Đoàn này không?”*

Thiếu sinh:

- *“Thưa Trưởng, em muốn”.*

Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn:

- *“Em có tiếp tục cố gắng để qua các chương trình trong Thanh Đoàn cũng như ngành Thanh không?”*

Thiếu sinh:

- *“Thưa Trưởng, em sẽ cố gắng”.*

Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn:

- *“Xin thay mặt cho Thanh Đoàn, anh tiếp nhận em vào sinh hoạt với Thanh Đoàn, kể từ giờ phút này là em một Thanh sinh phải biết làm gương tốt đối với tất cả để xứng đáng là một Tuần sinh của Tuần..., cũng như một Thanh sinh của Thanh Đoàn...”*

Xong mang khăn quàng của Thanh Đoàn vào và mời Tuần Trưởng (Tuần đã sắp xếp để nhận Tuần sinh mới) đến.

Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn:

- *“Hôm nay anh thay mặt Hội Đồng Thanh Đoàn giao Tuần sinh mới này cho Tuần em. Em nhớ cố gắng hướng dẫn để làm tròn vai trò trách nhiệm Tuần Trưởng trong Tuần.*

Tuần Trưởng:

- *“Thưa Trưởng, em hứa sẽ cố gắng”.*

Xong dẫn Tuần sinh mới về Tuần mình.

Trưởng Cố vấn Thanh Đoàn cảm ơn Thiếu Đoàn và Thanh Đoàn bắt bài hát vui. Xong tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Các đơn vị giải tán, sinh hoạt trở lại bình thường.

3B- THIẾU NỮ

3B1: TỔ CHỨC:

Tổ chức và sinh hoạt của Thiếu Nữ, từ Đoàn đến Đội đều giống như Thiếu nam, chỉ thêm phần Nữ công gia chánh như cắm hoa, nấu nướng để mở mang thêm kiến thức đặc thù của nữ phái, cho nên huy hiệu và cờ có sự khác biệt.

3B1.a- Huy hiệu:

Huy hiệu: Sau khi Tuyên hứa đeo ở túi áo bên trái.



3B1.b- Cờ Đoàn:

Cờ Đoàn: Hình chữ nhật 2 ft x 3 ft (0.6m x 1m) màu xanh (thiếu) (hai mặt khác nhau)

Trên: Tên của Liên Đoàn màu đỏ.

Giữa: Lá Tam diệp màu trắng, trên lá Tam diệp có một ngôi sao và 2 chữ “VN” màu đỏ.

Dưới: Tên của Thiếu Đoàn màu đỏ.

(còn mặt kia theo HĐ bản địa).



4. NGÀNH THANH:

4A- ĐẶC TÍNH:

Ngành Thanh là một Ngành rất khó đáp ứng để tiến tới sự phát triển toàn vẹn cho mỗi Đoàn sinh. Vì ở lứa tuổi chập chững đang tìm hiểu để vào đời, với những hội không có ngành Tráng như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì ngành Thanh từ 14 đến 21 tuổi, với tuổi 21 theo pháp lý là thành nhân thật sự có quyền tự do độc lập toàn diện từ suy nghĩ đến hành động. Cho nên ngành Thanh ngày xưa ở Hội HĐVN gọi là ngành Kha, cho lứa tuổi từ 15 đến 18 (Kha có nghĩa là Khá Khá, Kha cũng có nghĩa như Đại ca, có khả năng hơn Thiếu nhưng vẫn còn thua Tráng, hăng say, mang nhiều anh hùng tính, thích chỉ huy mọi người). Với lứa tuổi này có những thay đổi nhanh chóng từ thể chất đến nội tâm.

Sinh lý bắt đầu phát triển, suy nghĩ giới tính, mơ mộng...

Trong gia đình thì như bị áp chế, dồn nén, lệ thuộc...

Trong xã hội thì nhận định khen chê, thích phô trương, chỉ huy...

Trong học đường thì cố tìm hiểu, đôi lúc thấy chán nản ...

Với bạn bè thì so đo, phô trương, sôi nổi, phân chia nhóm...

Cá nhân thì tự tôn, muốn làm người lớn, nhiều hiểu biết, thích tự do, ưu tư tìm hướng đi trong tương lai...

4B- MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG:

Tìm hiểu và lắng nghe để hướng dẫn từng cá nhân một, đi theo sở thích và phù hợp với tinh thần của Phong trào cùng sự phát triển của xã hội. Luôn theo sát, tạo điều kiện và trình bày thiết thực để Thanh sinh hiểu rõ mình là ai, phải như thế nào, làm những chuyện thích hợp khả năng và nguyện vọng của mình. Luôn cố gắng thế nào để Thanh sinh không bao giờ quên được tinh thần Hướng Đạo trong người ở bất cứ nơi nào, lúc nào trong cuộc sống của mình. Cho nên trong Thanh Đoàn các Trưởng phụ trách không gọi là Đoàn Trưởng mà là “Cố vấn Thanh Đoàn”, Chương trình đều do Hội Đồng Thanh Đoàn quyết định, mà Hội Đồng Thanh Đoàn do Chánh Tuần Trưởng hướng dẫn, còn các Trưởng chỉ là cố vấn, góp ý, đưa thêm vấn đề.

4B.1- Châm ngôn của Ngành Thanh:

Châm ngôn của Ngành Thanh: “KHAI PHÁ”

4B.2- Huy hiệu của Ngành Thanh.

- 4 mũi tên đặt trên 4 cung, (màu huyết dụ) đang giương ra 4 hướng.
- Biểu hiện cho Thanh sinh lúc nào cũng sẵn sàng tạo ý chí anh hùng vươn đến mọi nơi để tìm tòi học hỏi, khai phá sự việc.



4C- TỔ CHỨC:

4C1- Thanh Đoàn:

4C1.a- Hội Đồng Thanh Đoàn:

Ngoài ban Bảo trợ (hay Hội Phụ huynh) của Thanh Đoàn, còn có:

- 1) Trưởng Cố vấn, và các Trưởng phụ tá do Liên Đoàn bổ nhiệm.

- 2) Chánh Tuần Trưởng do các Tuần Trưởng tuyển chọn.
- 3) Tuần Trưởng do Tuần sinh trong Tuần chọn.
- 4) Tuần phó do Tuần Trưởng chọn.

- Có trách nhiệm soạn thảo kế hoạch, chương trình cùng đường lối sinh hoạt của Thanh Đoàn qua kế hoạch chung của Liên Đoàn.

- Theo dõi và phát triển theo đường lối của Hội HĐ bản địa.

4C1.b- Tên của Thanh Đoàn:

Duy trì dân tộc tính, tên của Thanh Đoàn luôn theo truyền thống liên quan đến tên của Liên Đoàn, do đó tên của Thanh Đoàn phải qua Hội Đồng Liên Đoàn xét duyệt. (Nên luôn theo một bối cảnh lịch sử liên quan giữa danh nhân với địa danh, ví dụ như Thanh Đoàn Quang Trung có Tuần Hà Hồi, Tuần Ngọc Hồi..., Thanh Đoàn Lam Sơn có Tuần Lê Lợi, Tuần Lê Lai...)

4C1.c- Châm ngôn của Thanh Đoàn:

Là hoài bão, mục tiêu để nhắc nhở Đoàn sinh trong Thanh Đoàn, do Hội đồng Thanh Đoàn lựa chọn.

4C1.d- Cờ của Thanh Đoàn.

- 2 mặt khác nhau, một mặt theo quy cách của Hội HĐ bản địa, một mặt theo mẫu sau.



- Nền cờ màu huyết dụ, khổ hình chữ nhật 2' x 3'
- Phía trên: Tên của Liên Đoàn, màu trắng.
- Ở giữa huy hiệu của ngành Thanh màu trắng.
- Ở dưới là tên của Thanh Đoàn màu trắng.

4C1.e- Sinh hoạt:

Theo chương trình sinh hoạt của Hội HĐ địa phương và thêm phần của Liên Đoàn trong tinh thần của HĐTU'-HĐVN

4C1.f- Đăng cấp.

Theo chương trình đăng cấp của Hội HĐ địa phương.

4C2- Tuần:

4C2.a- Tổ chức:

- Tuần Trưởng: Chịu trách nhiệm chung trong Tuần.
- Tuần Phó: Phụ với Tuần Trưởng hướng dẫn Tuần sinh trong Tuần.
- Thư ký : Lo sổ sách giấy tờ, sổ nhật ký, biên bản hội họp.
- Thủ quỹ: Giữ tiền và kế hoạch chi thu.
- Kế hoạch chương trình: hoạch định chương trình sinh hoạt qua Chương trình chung của Thanh Đoàn.
- Huấn luyện: Soạn chương trình huấn luyện trong Tuần.
- Sinh hoạt: Hướng dẫn điều hành chương trình sinh hoạt trong Tuần.
- Quản thủ: Giữ và bảo trì tài sản của Tuần.

4C2.b- Cờ và châm ngôn Tuần.

- Cờ Tuần màu huyết dụ hình chữ nhật, khổ 1' x 10", 2 mặt khác nhau, 2 cạnh bên ngoài cán cờ được bo tròn.
- Chữ trên cờ màu trắng (theo mẫu)



4D- KHĂN QUÀNG:

Khăn quàng màu huyết dụ hoặc khăn quàng chung theo Liên Đoàn có viền màu huyết dụ và phía sau là huy hiệu của Liên Đoàn

4E- KHUÔN PHÉP VÀ TẬP TỤC:

Áp dụng chung theo khuôn phép của ngành Thiếu về những căn bản trong sinh hoạt (lửa trại, tập họp, đội hình, tuyên lời hứa...)

Lối chào của Thanh sinh: Đưa cánh tay lên cao, tạo với vai một góc 90 độ. Bàn tay vẫn theo kiểu bình thường của HĐ (chào 3 ngón).



5. NGÀNH TRÁNG:

Ngành Tráng là một ngành mà thành viên có độ tuổi để sinh hoạt lâu dài nhất so với các ngành khác trong tổ chức của phong trào Hướng Đạo. Nam nữ sinh hoạt chung, ngoài việc rèn nhân cách, đạo đức, tính

khí, tác phong còn được đào tạo để trở thành những Trưởng cho Phong Trào. Tuổi từ 18 trở lên, cái lứa tuổi, trên pháp lý, đã được độc lập trong sự sống, do đó khi sinh hoạt với Tráng, người Trưởng hướng dẫn chỉ mang vai trò tham luận, góp ý. Ngành Tráng trong Phong Trào Hướng Đạo, hiện nay chỉ có một số Hội có sinh hoạt, còn lại vì điều kiện hoặc hoàn cảnh một số Hội đưa Chương trình của ngành Tráng vào chương trình của ngành Thanh hay trong các khóa huấn luyện Trưởng.

Nhưng với nhu cầu chung, HĐTƯ-HĐVN chúng ta vẫn luôn cố gắng duy trì và phát triển, bởi vì đối với Cộng Đồng cũng như tinh thần Hướng Đạo Việt nam, chúng ta có những nét đặc thù riêng về văn hóa, truyền thống rất quý giá mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy, mặc dầu trong sinh hoạt gặp nhiều khó khăn cả về nhân sự cũng như về việc ghi danh thành lập. Do đó phải tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, chúng ta cố gắng thành lập, nếu không được một Tráng Đoàn lý tưởng thì ít ra cũng có được một Toán Tráng để sinh hoạt và sự phát triển không bị trở ngại về kế hoạch cũng như thành phần vai trò Trưởng hướng dẫn trong Liên Đoàn. Cho nên, đây là những nét đại cương cũng như hình thức tổ chức và sinh hoạt của ngành Tráng được phối hợp giữa chương trình ngành Tráng của Hội Hướng Đạo VN trước năm 1975 với những điều kiện có thể có được của Hội HĐ bản địa, cùng môi trường thực tế của xã hội đang cư ngụ.

5A- ĐẶC TÍNH:

- 1) Giúp ích (châm ngôn).
- 2) Không phải đến để được giáo dục.
- 3) Đi vào con đường chung của xã hội.
- 4) Những kinh nghiệm muốn biết và muốn nhận.
- 5) Phương tiện và cứu cánh.
- 6) Quân tử, kẻ sĩ, tráng sĩ, hiệp sĩ.
- 7) Phát triển cá nhân trong tập thể.
- 8) Thân thiện, hòa nhã.
- 9) Xã hội, văn hóa, chính trị.
- 10) Tín ngưỡng tâm linh, hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời.

5B- MỤC TIÊU:

Đã đến lúc trong sự sống bắt đầu có suy tư, trầm tĩnh lại, thích tìm hiểu về những khía cạnh sống trong xã hội, tìm hiểu sâu về tâm linh, mang nhiều hoài bão lớn, muốn làm việc mới lạ, thay đổi thực hiện theo định kiến của mình, cũng như tiếp tục hướng dẫn tinh thần công dân cho đoàn sinh. Con đường thành công của một Tráng Đoàn là Tráng sinh lúc nào cũng hăng say, học hỏi, công ăn việc làm ổn định, có tâm hồn vị tha giúp ích, thành công theo ý thích ở xã hội, có tinh thần phục vụ Phong Trào. Trong sinh hoạt, Tráng sinh luôn gắn liền với điều kiện sống hiện tại, luôn ý thức phải hòa mình từ phong tục tập quán đến văn hóa. Vượt qua các ngành Nhi-Ấu-Thiếu-Thanh, chúng ta, với ngành Tráng, bước sang một giai đoạn mới lạ hơn, tìm hiểu sâu

xa hơn, áp dụng thực tế hơn, đi gần đến với hai chữ "Sắp Sẵn" hơn. Một chương trình sinh hoạt, luôn luôn thúc đẩy để người Tráng sinh áp dụng những nguyên tắc của Lời Hứa và Luật Hướng Đạo trong đời sống, tạo cho Tráng sinh:

- Phát triển sự màu nhiệm tâm linh và vui sống.
- Nhận biết chính mình, giá trị đạo đức và lối sống.
- Trở thành những cá nhân biết tự chủ và có tinh thần trách nhiệm.
- Phối hợp quyền tự do cá nhân và tập thể.
- Phát triển tình thân hữu đầy ý nghĩa và lâu bền.
- Phục vụ hữu hiệu cho cuộc sống.
- Dự phần vào các sinh hoạt thích thú ngoài thiên nhiên, bảo tồn môi sinh.
- Giữ gìn thân thể cường tráng, đời sống lành mạnh.
- Một thành viên xứng đáng cho gia đình, quốc gia và nhân loại.
- Một Trưởng có khả năng để phục vụ Phong Trào.

Từ những mục tiêu đó, phải có những sinh hoạt bằng những hình thức như hướng dẫn, hội luận, mạn đàm, trại, thám du, hay tham gia công tác xã hội, làm việc từ thiện hoặc thuyết trình qua các đề tài liên quan đến Phong Trào Hướng Đạo, xã hội, chính trị, tôn giáo, hôn nhân, giải trí... Đối với những Hội Hướng Đạo bản địa không có tổ chức ngành Tráng, để thuận tiện trong sinh hoạt, có thể lấy các Thanh sinh trên 18 tuổi trong các Đơn vị Thanh Đoàn, các Trưởng đang là phụ tá Trưởng các Đoàn, các phụ huynh trong Hội Phụ Huynh của các Đơn vị. Mỗi tháng sinh hoạt 1 hoặc nhiều lần, luôn luôn áp dụng phương pháp thực hành và rút ưu khuyết điểm. Tùy theo điều kiện trong Toán, có thể sinh hoạt ngoài công viên, trong nhà, hoặc Hội trường (sinh hoạt riêng).

Hình thức như một buổi thuyết trình có đề tài, diễn giả là thành phần trong toán hoặc mời người ngoài và không nhất thiết phải là người của Phong Trào Hướng Đạo, miễn sao tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc. Có thể nói sinh hoạt của Tráng như là một nhóm bạn đang hăng say hoạt động thân thiết, tự nhiên, thoải mái, rộng mở, cảm thông, và cùng nhau cộng tác để rèn luyện nhân cách và khả năng, giúp nhau giải quyết vấn đề, để chuẩn bị áp dụng vào đời hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên điều quan trọng là anh chị em trong Toán phải hiểu biết nhau từ cá tính, điều kiện gia đình, nghề nghiệp, quan niệm... Ta có thể tóm tắt trong 3 lãnh vực:

1- Cá nhân:

- Thân thể - Danh dự.
- Tính khí - Tác phong.
- Đạo đức - Luân lý.
- Tín ngưỡng, Tôn giáo.
- Tự nguyện - Tự tin - Tự trọng - Giao tế.
- Khả năng - Cầu tiến - Tháo vát - Chuyên môn.

- Kế hoạch - Quan sát, suy luận.
- Khái đạo - Lập trường, tự chủ.
- Biết về mình - Hướng thượng - Vui sống - Nêu gương.
- Nghề nghiệp chính và phụ.
- Sửa đổi những nhược điểm.

2- Gia đình - Xã hội:

- Bảo tồn - Phát triển - Tinh thần Tổ quốc, quốc gia, gia đình.
- Trách nhiệm - Giúp ích tha nhân.
- Khả năng hướng dẫn - Phân tích - Phục vụ.
- Tạo niềm tin - Chính trị.
- Chương trình - Đề án - Kế hoạch Tổ chức - Nguyên tắc tổng hợp.
- Thám hiểm - Khai phá.
- Công bằng - Bác ái - Hôn nhân - Con cái - Con người.
- Ăn uống - Môi sinh, Bệnh tật.
- Thành công và Thành nhân.

3- Hướng Đạo:

- Nguyên lý - Lời hứa và Luật, Châm ngôn - Phục vụ Phong Trào.
- Chương trình sinh hoạt Trại - Lửa trại - Thám du – Đi ra nước ngoài...
- Phương pháp huấn luyện - Thủ công - Quan sát.
- Tinh thần - Truyền thống Hướng Đạo Việt Nam - Hướng Đạo địa phương.
- Tổ chức Nghi lễ - Tập tục của ngành Tráng,
- Tham dự các khóa huấn luyện của Hướng Đạo.
- Vai trò trách nhiệm của một Trưởng,
- Phát triển Phong Trào Hướng Đạo - Tổ chức của Hội đồng Trung Ương.

5C- TỔ CHỨC:

5C1- TRÁNG ĐOÀN:

- Là tập hợp của nhiều Toán, sinh hoạt trong cùng một địa phương, hoàn cảnh và điều kiện thuận tiện.
- Tráng Đoàn được thành lập ở Liên Đoàn, Liên Đoàn Trưởng có trách nhiệm cố vấn cho Tráng Đoàn.
- Tráng Đoàn thành lập ở Chi Nhánh hay Miền, Trưởng Chủ Tịch Chi Nhánh hay Miền có trách nhiệm cố vấn cho Tráng Đoàn (Toán từ các Liên Đoàn nhập lại).
- Tráng Trưởng phải do các Toán Trưởng trong Tráng Đoàn 2 năm tuyển chọn một lần, và phải từ 25 tuổi trở lên, có nghề nghiệp, gia đình, có tôn giáo và sống theo giáo lý của mình, đã qua khóa huấn luyện huy hiệu Rừng và Tráng trưởng. Có trình độ văn hóa thích hợp để hiểu được thanh niên và xã hội hiện tại.
- Phải là Tráng sinh lên đường.

- Phải được giới thiệu qua Hội Đồng Liên Đoàn hay Chi nhánh, Miền (nếu Tráng Đoàn do Chi nhánh hay Miền thành lập).
- Tất cả các chương trình sinh hoạt hay kế hoạch của Tráng Đoàn đều do 2 thành phần: Toán Lãnh Đạo và Hội Đồng Tráng Đoàn soạn thảo và quyết định.

5C1.a- Toán Lãnh Đạo trong Tráng Đoàn:

1) Thành phần:

- Ban Bảo Trợ hay Cố vấn
 - Tuyên Úy
 - Một Tráng Trưởng
 - Một Tráng phó Nội vụ kiêm Quản thủ
 - Một Tráng Phó ngoại vụ kiêm Thông tin, Báo chí
 - Các Toán Trưởng
 - Một Tráng lo về Huấn luyện, Xưởng
 - Một Tráng lo về Kế hoạch Chương trình
 - Một Tráng lo về Thư ký
 - Một Tráng lo về Tài chánh và Thủ quỹ
 - Nếu có nữ Tráng sinh, Tráng Đoàn phải có thêm nữ Tráng phó.
- Tráng Đoàn có ít nhất là 2 Toán và nhiều nhất là 5 Toán. Ngoài sự sinh hoạt bình thường, Tráng Đoàn còn tổ chức theo chuyên môn gọi là xưởng. Số lượng Tráng sinh trong mỗi xưởng không nhất định, tùy theo sự sắp xếp và sinh hoạt của Tráng Đoàn.

2) Nhiệm vụ:

Là cơ quan đầu não của Tráng Đoàn có nhiệm vụ:

- Đặt mục tiêu và chương trình sinh hoạt cho từng năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng hoặc cho một chương trình sinh hoạt đặc biệt bất thường.
- Phối hợp chương trình giữa các xưởng vào chương trình chung.
- Triệu tập Hội đồng Tráng Đoàn để đưa ra các chương trình, kế hoạch hoặc đề nghị để thảo luận và chấp thuận.
- Đưa ra trước Hội Đồng Đoàn những đề nghị khen thưởng hay kỷ luật.
- Chấp hành những quyết định của Hội Đồng Tráng Đoàn,
- Phân chia, theo dõi, đôn đốc những chương trình kế hoạch đang thực hiện của Tráng Đoàn.
- Tráng Trưởng triệu tập và chủ tọa buổi họp của Toán Lãnh Đạo, Tráng Trưởng có thể ủy quyền cho Tráng phó thay thế mình, Toán Lãnh Đạo họp định kỳ hàng tháng (hoặc bất thường nếu cần).

5C1.b- Hội Đồng Tráng Đoàn:

1) Thành phần:

Gồm Toán Lãnh Đạo, và thêm:

- Tất cả Tráng Huynh, Tráng Sinh Lên Đường (TSLĐ) và Tân Tráng.
- Tất cả các đơn vị trưởng của Ấu, Thiếu, Thanh đang sinh hoạt với Tráng Đoàn
- Những Đoàn sinh mới chưa tuyên hứa có thể tham dự nhưng không được phát biểu ý kiến và biểu quyết.

2) Nhiệm vụ:

Là cơ quan quản trị của Tráng Đoàn có nhiệm vụ:

- Quyết định sự phát triển đời sống của Tráng Đoàn.
- Giải quyết những kế hoạch, sinh hoạt quan trọng.
- Duyệt xét, bổ khuyết những chương trình, kế hoạch của Toán Lãnh Đạo đưa ra.
- Kiểm soát, duyệt xét báo cáo chi thu của Tráng Đoàn.
- Trình bày sự tiến bộ của Đoàn sinh.
- Giải quyết những vấn đề kỷ luật, khen thưởng.

Tất cả thành viên tham dự đều có quyền có ý kiến cũng như biểu quyết trong mọi vấn đề (thông thường sẽ lấy 2/3 số đồng ý). Trường hợp bằng nhau, Tráng Trưởng sẽ quyết định.

- Tráng Trưởng triệu tập và chủ tọa buổi họp của Hội Đồng Tráng Đoàn, Tráng Trưởng có thể ủy quyền cho Tráng phó thay thế mình.

5C1.c- Tên của Tráng Đoàn và Toán:

Tráng Đoàn mang tên danh nhân hay địa danh và phải liên quan đến tên của Liên Đoàn (nếu Tráng Đoàn sinh hoạt trong một Liên Đoàn).

Toán luôn mang tên danh nhân hay địa danh và phải liên quan đến tên của Tráng Đoàn (nếu Toán sinh hoạt trong một Tráng Đoàn)

5C1.d- Châm ngôn của Tráng Đoàn và Toán:

Tráng Đoàn và Toán đều có châm ngôn riêng, để nói lên mục tiêu và ý chí của mình, châm ngôn phải hùng và mạnh.

5C1.e- Xưởng trong Tráng Đoàn:

Là nơi hướng dẫn hoặc tìm hiểu về nghề nghiệp cho Đoàn sinh, trưởng của một xưởng đương nhiên phải là người có khả năng cao, kiến thức rộng trong lãnh vực nghề nghiệp của mình, Trưởng Xưởng không hẳn là Đoàn sinh trong Tráng Đoàn, có thể là những người chuyên môn bên ngoài Phong trào, được Tráng Trưởng mời vào, Trưởng Xưởng phải phối hợp với chương trình sinh hoạt của Tráng Đoàn và Toán để soạn chương trình hướng dẫn. Trưởng Xưởng phải báo cáo về cho toán Lãnh Đạo và Hội Đồng Tráng Đoàn mỗi 3 tháng.

5C1.f- Huy hiệu của ngành Tráng:

Huy hiệu chung của Tráng là "Gậy nạng" màu huyết dụ (Thanh) và trên Gậy có 2 chữ "RS" (Rover Scout) màu xanh lục (Thiếu)



5C1.g- Khăn quàng của Tráng Đoàn:

- Khăn quàng màu đỏ hoặc màu của Liên Đoàn có viền đỏ.

5C1.h- Cấp hiệu của Tráng Đoàn:

- Tráng Trưởng: Huy hiệu ngành Tráng trên nền bầu dục màu xanh có viền đỏ (bên tay trái)
- Tráng phó: Huy hiệu ngành Tráng trên nền bầu dục màu xanh có viền nâu (bên tay trái)
- Toán Trưởng: 2 gạch đỏ tay áo bên trái
- Toán phó: 1 gạch đỏ tay áo bên trái
- Tráng Sinh Lên Đường: Đính dấu hiệu "RS" trên túi áo trái, và cầm gậy nạng.

5C1.i- Cờ của Tráng Đoàn:

- Hình chữ nhật 4' x 2'-6" nền màu đỏ. Trong lá cờ bên trên là tên Liên Đoàn (màu vàng), bên dưới là tên Tráng Đoàn (màu vàng), ở giữa là hình gậy nạng (màu huyết dụ), trên gậy nạng có 2 chữ RS(màu xanh) (theo mẫu)



Mẫu cờ Tráng Đoàn 4'x2.5' (hai mặt giống nhau)



Cờ TOÁN 1'-2"x1'-6" (hai mặt khác nhau)

5C2- TOÁN:

Toán là Đơn vị độc lập, sinh hoạt dựa trên căn bản chương trình của Tráng Đoàn và Ngành Tráng. Nếu Liên Đoàn chỉ có thành lập được một Toán Tráng, thì Toán Tráng đó là một Đơn vị như các Đơn vị Thiếu, Ấu v v ... Một Toán, sinh hoạt lý tưởng nhất là thành viên trong Toán có cùng một ý niệm hay sở thích.

5C2.a- Tổ chức:

Mỗi Toán có từ 5 đến 8 Tráng sinh. Toán có:

- Toán Trưởng
- Toán Phó
- Thư ký - Thủ quỹ

Kế hoạch và chương Trình.

Toán Trưởng trong Toán, thường là Tráng Sinh Lên Đường do Toán sinh bầu ra qua sự đồng ý của Tráng Trưởng.

Toán Trưởng, phải luân phiên nhau hàng năm.

Toán Phó, do Toán Trưởng chỉ định.

Thư ký - Thủ quỹ - Kế hoạch và chương trình, các Tráng luân phiên nhau đảm trách.

5C2.b- Cờ của Toán:

Hình chữ nhật màu đỏ, 1'-2" x 2'-0" hai mặt khác nhau.

Một mặt có tên của Liên Đoàn (màu trắng), mặt còn lại có tên của Toán (màu trắng).

5D - ĐẲNG CẤP TRÁNG SINH:

Tráng sinh có 3 đẳng cấp:

5D1- Dự Tráng. - Gồm những Thanh niên tuổi Tráng mới gia nhập Tráng Đoàn đầu tiên.

5D2- Tân Tráng - Những Thanh sinh đến tuổi phải chuyển ngành. - Những cựu HDS còn tuổi trong ngành Tráng (21-25) trở lại sinh hoạt.

5D3- Thuần Tráng: - Những Tân Tráng đang chuẩn bị làm Quy Ước Tu Thân (trên 21 tuổi).

Ngoài ra Tráng Đoàn có thể tổ chức thêm một Toán riêng biệt nữa gọi là Toán Tráng Huynh.

Tráng Huynh:

- Tráng (đang sinh hoạt ngoài tuổi hướng dẫn của Phong trào, trên 25 tuổi),
- Trưởng đang là Phụ tá Trưởng của các Đơn vị,
- Phụ huynh đang sinh hoạt với Đơn vị.
- Cựu Trưởng đã nghỉ sinh hoạt nay muốn vào sinh hoạt lại (nhưng không nhận trách nhiệm Trưởng).

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mỗi nơi, Hội đồng Tráng Đoàn:

a) Dựa theo "Các giai đoạn hướng dẫn" để có những chương trình thích ứng.

b) Giới thiệu để theo học các khóa huấn luyện Huynh Trưởng của Hội HĐ địa phương, cũng như các khóa bổ túc của HĐTƯ-HĐVN hay Liên Đoàn.

c) Giới thiệu đến các tổ chức bên ngoài (HĐ) để học hỏi về nghề nghiệp hoặc môi trường xã hội, gia đình...

d) Giới thiệu đến các đơn vị để thực tập hướng dẫn chương trình, kế hoạch sinh hoạt của phong trào

Hướng Đạo, hoặc làm bảo huynh hay cố vấn trong Toán của Tráng Đoàn.

5E- CÁC GIAI ĐOẠN HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG HƯỚNG ĐẠO:

Trong sinh hoạt của Toán, tùy điều kiện, khả năng hay hoàn cảnh để tổ chức những buổi thảo luận về đề tài có tính cách cá nhân hay xã hội, như trong phần Mục Tiêu ở trên. Ngoài ra còn phải tìm hiểu thêm về chương trình kỹ năng của Hướng Đạo, có 3 giai đoạn hướng dẫn:

5E1- Giai đoạn 1: Dự Tráng (tối thiểu 3 tháng, tối đa 6 tháng)

- Tìm hiểu mục đích và lý tưởng Hướng Đạo.
- Lời hứa và Luật Hướng Đạo (HĐTƯ và HĐ địa phương).
- Huy hiệu, Châm ngôn HĐ qua các ngành.
- Các cách chào.
- Quốc ca địa phương, VN, HĐ Hành Khúc, ngành Tráng.
- Phương pháp hàng đội tự trị.

- Hiệu lệnh và đội hình tập hợp.
- Lịch sử và địa lý Việt Nam.
- Công dụng và phân loại các nút dây.
- Truyền tin, dấu đi đường, mật mã, đo đạc, la bàn, phương hướng...

5E2- Giai đoạn 2: Tân Tráng (tối đa 12 tháng).

Là những Tráng sinh đã tuyên hứa, đã qua phần Dự Tráng, nên cần phải tìm hiểu:

- Nguyên lý Hướng Đạo.
- Tinh thần Hướng Đạo.
- Tổ chức và hướng dẫn buổi lễ chào cờ khai mạc, bế mạc.
- Cách thức nhóm lửa và các vấn đề an toàn.
- Cứu thương (phương pháp cấp cứu và tải thương).
- Nghiên cứu tổ chức thám du, trại.
- Hướng dẫn và nghiên cứu trò chơi.
- Tổ chức buổi lửa trại.
- Tổ chức và hướng dẫn các buổi hội thảo.
- Làm tư vấn cho Thiếu đoàn.

5E3- Giai đoạn 3: Thuần Tráng (Tối đa 2 năm).

- Lịch sử và Tổ chức Phong trào HĐ thế giới, VN, địa phương.
- Tổ chức của HĐTU-HĐVN, Liên Đoàn.
- Nguyên cứu, tìm hiểu về văn hóa dân tộc Việt nam.
- Theo học các khóa chuyên môn, căn bản, huy hiệu rừng...
- Tìm hiểu về tâm lý trẻ.
- Phục vụ theo nhu cầu của các Đoàn.
- Thực hiện Chương trình Quy Ước Tu Thân.

5F- QUY ƯỚC TU THÂN: (trên 21 tuổi)

Sau khi đã được học hỏi qua các buổi sinh hoạt, mạn đàm, thảo luận, các Thuần Tráng đã nắm vững được vấn đề, tuy nhiên trong khi thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót chưa thực sự hoàn chỉnh, thì giờ đây với bản Quy Ước Tu Thân (QUYT), một lần nữa Thuần Tráng lại có lý do, điều kiện để phải cố gắng hơn, tự sửa mình trong thời gian nhất định từ 6 tháng đến 1 năm, như là một giao ước để tu thân.

Những gì trong Quy Ước tu Thân là những vấn đề do chính Thuần Tráng đó tự đưa ra, coi như một bản cam kết, hứa hẹn để Thuần Tráng thực hiện. Thuần Tráng phải cố gắng để thực hiện ít nhất là 3 tiêu mục trong mỗi lãnh vực (cá nhân - gia đình, xã hội và Phong Trào Hướng Đạo), trong phần MỤC TIÊU của Ngành Tráng, cũng như chú trọng đến những phương diện chính về kỹ thuật và tinh thần Hướng Đạo, nghề nghiệp

trong tương lai, khả năng sửa đổi những nhược điểm. Ngoài ra cũng có thể thêm những phần đặc biệt liên quan đến cuộc sống cá nhân của Thuần Tráng đó và khi soạn, Thuần Tráng phải chọn những điều kiện thực tế để có thể làm được. (Các mục trong quy ước có thể được thay đổi, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của Thuần Tráng khi thực hiện, và phải thông qua Bảo Chủ). Do đó khi làm bản Quy Ước Tu Thân cần phải có một Bảo Chủ để hướng dẫn (người này cũng do Thuần Tráng chọn).

Bảo Chủ (Bảo Huynh/ Bảo Tỷ) phải là Tráng Sinh đã lên đường ít nhất 1 năm, (tốt nhất là người lớn tuổi hơn, có gia đình và sự nghiệp, nhiều kinh nghiệm sống, nếu cần Tráng Trưởng sẽ giới thiệu). Bản Quy Ước Tu Thân sẽ được thông qua Hội Đồng Đường và lưu lại ở Tráng Đoàn. Bảo Chủ là người thay mặt Tráng Đoàn chịu trách nhiệm cũng như theo sát để hướng dẫn Thuần Tráng thực hiện những mục trong bản QUTT hoặc xin Tráng (Toán) giúp ý kiến những gì mà Bảo Chủ không có khả năng để hướng dẫn được.

Bảo Chủ phải đề nghị lên Tráng Đoàn cho Tổ chức Lễ Lên Đường sau khi thấy Thuần Tráng đó đã hoàn tất bản Quy Ước Tu Thân.

5G- LỄ DẶM ĐƯỜNG (lửa dậm đường)

Sau khi được sự đề nghị của Bảo Chủ, Tráng Đoàn (Toán) phải tổ chức lễ Dậm Đường, hay còn gọi là Hội Đồng Đường vì là toàn những người đã lên đường mới được phép tham dự (thường tổ chức vào một tối trong một kỳ trại qua đêm của Liên Đoàn hay Toán/Tráng Đoàn.)

Bên ánh lửa hắt hiu, tất cả xem như một gia đình cùng nói cho nhau nghe những khó khăn của cuộc đời, những vui buồn trong cuộc sống, những hoài bão, trông chờ của Thuần Tráng, ý thức với tha nhân và giúp ích qua tinh thần Hướng Đạo. Để từ đây, người Tráng Sinh lên đường có thêm nhiều kiến thức để trong tương lai dễ dàng tự quyết định trên bước đường phụng sự cho cá nhân, gia đình, xã hội cũng như Phong Trào. Chủ lễ nên có chương trình trước, thời gian không nên quá 1 tiếng 30 phút, mỗi lần tổ chức không quá 3 Thuần Tráng (nên để ý, đây chỉ là để tâm tình, thảo luận làm tăng thêm ý chí, chứ không phải để sát hạch hay đặt vấn đề). Sau lễ Dậm Đường, Thuần Tráng đó cũng phải tự mình suy nghĩ, để có thể chấp nhận được những trách nhiệm và hướng đi đã vạch hay không, rồi thông báo với Bảo Chủ để chuẩn bị tổ chức Lễ Lên Đường .

5H- LỄ LÊN ĐƯỜNG:

Lên Đường là một Phương pháp giáo dục Hướng Đạo dành cho Tráng Sinh và Huynh Trưởng (được một vài Hội HĐ áp dụng, ở Việt nam, được áp dụng từ ngày thành lập Hội). Đặt nặng về lý tưởng Hướng Đạo, tinh thần phục vụ tha nhân, quốc gia, và quê hương dân tộc, lúc mà một người Hướng Đạo lặp lại lời hứa của mình trong tư cách của một người đã trưởng thành.

5H1- Chuẩn bị:

a) Bảo Chủ:

- Gậy nặng (cao tới thắt lưng Thuần Tráng đó sử dụng)

- Huy hiệu "RS"

- Cẩm nang và những dụng cụ liên quan để thực hiện những yêu cầu trong cuộc Lên Đường thám du (vẽ lộ trình, viết hồi ký hay soạn thảo kế hoạch cho một vấn đề v.v...)

b) Thuần Tráng:

- Backpack, dụng cụ cá nhân
- Lương thực cho cuộc hành trình Lên Đường
- Sổ sách, dụng cụ
- Y phục

c) Tráng Đoàn:

- Cờ quốc gia địa phương, cờ Việt Nam Cộng Hòa , cờ Hướng Đạo
- Tủ và (chiêng, nếu có)
- Tua vai 3 màu Hướng Đạo.
- Chọn vị trí làm lễ, thường là nơi có ngã 3 đường
- Đoàn sinh của các đơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng

Liên Đoàn hay Tráng Đoàn:

- Tổ chức một kỳ trại qua đêm

5H2- Thực hiện: (nghiêm trang, thân mật)

- Một buổi sáng khi mặt trời sắp mọc, tất cả các Trưởng, Tráng Sinh (đã lên đường) cùng vị Tuyên Úy, đến một nơi đã chọn trước (khoáng dãng, thơ mộng, đẹp) tập họp thành chữ "U". Sau khi chào cờ xong (lúc này Tân Tráng chưa tham dự), Chủ lễ có vài lời thông báo và nói ý nghĩa của buổi lễ, kế tiếp mời Bảo Chủ hướng dẫn Thuần Tráng đó đến để làm Lễ Lên Đường.

(Bảo Chủ ra ngoài dẫn Thuần Tráng đến, chào các Trưởng và nói):

- Bảo Chủ:

- *“Thưa các Trưởng, tôi (Nguyễn ...) là Bảo Chủ (huynh) của Thuần Tráng (...). Sau thời gian hướng dẫn chương trình, nhận thấy Thuần Tráng (...) đã xong phần Quy Ước Tu Thân cũng như tinh thần phục vụ, nên mong các Trưởng làm lễ Lên Đường cho Thuần Tráng (...) sáng nay.”*

- (Nói xong đứng ra phía sau sang một bên Thuần Tráng. Sau khi cảm ơn Trưởng Bảo Chủ, Chủ Lễ nhìn Thuần Tráng).

- Chủ Lễ: “

- *“Có phải anh đến đây với ý mong muốn được công nhận là một Tráng Sinh thực sự phải không?”*

- Thuần Tráng:

- *“Thưa phải.”*

- Chủ Lễ:

- *“Anh có lấy danh dự, lòng thành thực, tự chủ và sự thẳng thắn của mình để giữ thanh khiết trong tư tưởng, lời nói và việc làm để phát triển không ngừng trong anh hay không?”*
- Thuần Tráng:
 - *“Thưa trưởng, tôi có.”*
- Chủ Lễ:
 - *“Anh đã suy nghĩ kỹ và sử dụng cuộc đời của anh vào chủ đích nào chưa?”*
- Thuần Tráng:
 - *“Thưa trưởng, tôi đã có.”*
- Chủ Lễ:
 - *“Anh có hiểu rằng, giúp ích là bất cứ nơi nào, chỗ nào, anh cũng phải cố gắng đem hết ý chí và khả năng của mình để phục vụ kẻ khác mà không cầu lợi lộc, đôi khi còn làm tổn thương đến bản thân anh hay không?”*
- Thuần Tráng:
 - *“Thưa trưởng, tôi hiểu.”*
- Chủ Lễ:
 - *“Anh muốn lên đường, tức là rời khỏi tính vị kỷ, bảo thủ cá nhân của anh, mà hòa nhập cuộc đời anh vào chung với xã hội, có thể có những khó khăn và cực nhọc anh biết không?”*
- Thuần Tráng:
 - *“Thưa Trưởng, tôi biết.”*
- Chủ Lễ:
 - *“Anh có hiểu rõ và tích cực thực hiện Lời Hứa và Luật của Phong trào Hướng Đạo không?”*
- Thuần Tráng:
 - *“Thưa Trưởng, tôi có.”*
- Chủ Lễ:
 - *“Nếu anh đã thông hiểu các điều mà tôi đã hỏi, xin anh hãy tự đặt tay trái lên cờ của Hướng Đạo và đọc lại Lời Hứa của người Hướng Đạo mà anh phải ghi nhớ suốt đời.”*
- Thuần Tráng: Tiến đến trước cờ (người cầm cờ Hướng Đạo hạ xuống song song với mặt đất, các cờ Tổ quốc, Quốc gia vẫn đứng thẳng, Thuần Tráng đặt tay trái lên cờ, tay phải chào kiểu Hướng Đạo và đọc Lời Hứa của Hướng Đạo, tất cả chào theo, xong tất cả trở lại vị trí bình thường)
- Chủ Lễ:
 - *“Tôi ... Tráng (Toán) Trưởng của ... hôm nay ngày ... tháng ... năm ... Với ý chí cương quyết thể hiện qua Lời Hứa, anh xứng đáng nhận lấy huy hiệu này, chính thức là một Tráng Sinh đã lên đường của Phong Trào.”*
- (Chủ Lễ gắn huy hiệu "RS" và nói ý nghĩa).

- Nếu có đeo thêm tua vai 3 màu chính thức của Hướng Đạo, thì phải giải thích thêm: màu vàng là màu của ngành Ấu, màu của nắng ấm, của hoa tươi, nhắc nhở anh lúc nào cũng sẵn có một tâm hồn trong trắng vui tươi của tuổi trẻ; màu lục là màu của ngành Thiếu, màu của cỏ cây hoa lá, màu của thiên nhiên, núi rừng, nhắc nhở anh lúc nào cũng vươn lên hòa nhập vào với vạn vật; màu đỏ là màu của ngành Tráng, màu mang nhiều nhiệt huyết, nhắc nhở anh lúc nào cũng hăng say tiến bước, sống trọn vẹn cho tha nhân.
- Bảo chủ (tiến lên trao gậy nạng)
 - *“Anh hãy giữ lấy gậy nạng này, 2 nạng trên tượng trưng cho 2 nẻo đường Chính-Tà, mà anh sẽ phải gặp trong mỗi bước đi ở tương lai. Tôi tin chắc rằng, anh sẽ chọn nẻo Chính để đi, vì nẻo đó sẽ đưa anh tới với lý tưởng anh chọn, nẻo đem lại hạnh phúc và thành công trên đường đời.”* (đặt tay trái lên vai phải của Tráng Sinh)
 - *“Tôi rất sung sướng được làm Bảo Chủ của anh, tình huynh đệ không mờ phai trong cuộc sống. Và đây (đưa cầm nang và những dụng cụ liên quan đến cuộc hành trình Lên đường), một công việc tôi nhờ Tráng thực hiện để đánh dấu ngày hôm nay, chúc anh thành công tốt đẹp.”*
- Tuyên Úy (đến bên Tráng đọc kinh cầu nguyện bình an và chúc thành công, nếu có)
- Chủ Lễ:
 - *“Trước mặt Tráng, con đường đã mở sẵn, chúc Tráng đạt được những kỳ vọng tốt nhất của Tráng, cũng như cho Phong Trào. Tất cả những gì hôm nay anh được nhận, đó là dấu hiệu cho sự quyết tâm thực hiện trong cuộc đời mới của anh, mong rằng anh nhớ mãi ngày hôm nay và xứng đáng là một thành viên trong ngành Tráng của Phong Trào Hướng Đạo.”*
- (Tráng Sinh Lên Đường mang ba lô hành trang, cầm cầm nang, gậy nạng, chào cảm ơn tất cả rồi bước ra khỏi vị trí lễ để đi về phía có các Đoàn sinh đứng chờ.
- Chủ Lễ bắt bài "Vùng Hồng Lên" hoặc "Muốn Nên Người Cường Tráng". Chấm dứt bài hát là một hồi tù-và dài được thổi lên, sau đó chiêng đánh lên cho đến khi không còn thấy Tráng Sinh Lên Đường đó nữa. Chủ lễ cảm ơn và chấm dứt buổi Lễ Lên Đường.

Về phía các Đoàn, cùng thời gian với Lễ Lên Đường, phải tập hợp thành hàng ngang chặn trước con đường có ngã 3 (nơi Chủ Lễ chọn) để đón chào, lúc nghe tiếng tù-và hay tiếng chiêng là biết Tráng Sinh Lên Đường sắp đi đến, khi Tráng Sinh Lên Đường đến gần sát hàng ngang, tất cả chào và tự động mở ra làm hai, chừa lối cho Tráng Sinh Lên Đường đi qua. Khi Tráng Sinh Lên Đường đã qua rồi, Đoàn sinh reo mừng, chúc mừng thành công, hát bài "Gò Ghê" hay bài "Hoan Hô", Tráng Sinh Lên Đường chúc mừng lại, rồi tiếp tục bước đi. Buổi lễ đón chào đến đây chấm dứt.

Về phía Tráng Sinh Lên Đường sau khi rời khỏi hàng chào của Đoàn sinh, trước khi đến ngã 3 đường, tự mình đem cầm nang ra, xem coi, nghiên cứu để thực hiện đúng những gì mà Bảo Chủ yêu cầu. Ghi nhớ: Bảo Chủ phải chuẩn bị cho cuộc Lên Đường, ăn, uống, vật dụng cần thiết theo yêu cầu của Tráng Sinh. Công việc

đề nghị trong Cẩm nang cũng phải nghiên cứu theo khả năng, điều kiện, cũng như hoàn cảnh cho phép để Tráng sinh có thể thực hiện được.

Phải biết rõ đường đi, thời gian để theo dõi giúp đỡ khi cần.

Lý tưởng nhất là Lên Đường có qua đêm, sáng hôm sau Tráng Sinh trở về trình diện trong lúc Liên Đoàn đang chào cờ.

Đối với ngành Tráng, sau khi Tráng Sinh đã lên đường, coi như đã tìm hiểu trọn vẹn những gì mà phong trào Hướng Đạo hướng dẫn, từ đây tự mình quyết định để thực hiện những gì mà mình cảm thấy "Đó là ngã đúng để ta đi".

Con đường Hướng Đạo luôn thôi thúc chúng ta phải cố gắng tự trang bị cho chính mình thành một con người sống thực sự, hài hòa, có lý tưởng, an lành và phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó người Tráng cần phải soi rọi lại mình:

- Đã sống xứng đáng với những công lao khó nhọc mà cha mẹ đã hy sinh để tạo dựng cho mình chưa?
- Có đang phí phạm và sống trong vô ích hay không?
- Có làm những điều mà xã hội đang sống không cho làm hay không?
- Có vì thú vui, quyền lợi cho mình quá mà phải làm cho người khác khổ đau không?
- Tôi đã làm được gì và những người nào tôi phải cần giúp đỡ?
- Tôi đã làm theo lương tâm đối với sự việc trong xã hội hay bị cá nhân, bè nhóm xúi dục mua chuộc.

Lên đường không phải là đã đến đích, đây chỉ là giai đoạn người Tráng Sinh bắt đầu đi. Tráng Sinh Lên Đường vẫn sinh hoạt với Tráng Đoàn và Toán, xem Tráng Đoàn như là một căn cứ để thảo luận, nghiên cứu, tham khảo, hỗ trợ, hoàn thiện cho các dự án của mình đã vạch ra trong Quy Ước Tu Thân. Những Tráng Sinh Lên Đường là đoàn sinh nòng cốt của Tráng Đoàn, vì rằng họ sẵn sàng tự nguyện nhận lãnh trách nhiệm trong Đoàn, hay bất cứ một công việc nào để phục vụ cho Phong Trào, hoặc cộng đồng trong tinh thần Hướng Đạo.

Chúc tất cả các Tráng Đoàn, Tráng Sinh thành công và an lành.